

NIEUWS



Nieuw bij OLAT: op 28 sept. een avondwandeling over de Gulberg



Vele OLAT-leden bereiken weer de finish in Nijmegen en Apeldoorn



Kempenlandtocht - 80 of 110 km vanuit Geldrop



OLAT: Ollandse Lange Afstand Tippelaars

Opgericht 23 november 1967
te Sint-Oedenrode
Lid van KNBLO-NL wandelsport-
organisatie Nederland
Aangesloten bij:
Atletiekunie en NFV (IVV)

*Drukte bij
het startbureau in
Sportcomplex De Kievit
te Geldrop.
Opnieuw was er veel
belangstelling voor de
Kempische Wandeldagen
die plaatsvonden
op 3, 4 en 5 augustus jl.*



Burgemeester van Oerlehof 8
5491 AP Sint-Oedenrode
Tel. 06 - 12 27 83 95
www.fotografiebrouwers.nl
info@fotografiebrouwers.nl

OLAT WANDELBOETIEK

geopend tijdens onze wandeltochten

Airbornepad Market Garden

Graaf van Hornepad

Hertog Hendrikpad

Ook alle andere Nederlandse wandelgidsen

Met korting voor OLAT-leden

Tevens rechtstreeks te bestellen via onze website

E-mail: boetiek@olat.nl

Café Biljard **Schonmoeder**



Linze 13
5667 AH Geldrop
Tel: 040-2862046
bij Sporthal De Kievit



M.V.D. HEIJDEN

autocentrum zijtaart b.v.

Past. Clercxstraat 34, 5465 RH Zijtaart

Telefoon 0413 36 33 74 • Fax 0413 34 26 14

www.mvdheijdenzijtaart.nl



VAKANTIECENTRUM
DE ZWARTE BERGEN

Op zoek naar een geschikte locatie?
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

VAKANTIECENTRUM DE ZWARTE BERGEN

Zwartebergendreef 1
5575 XP LUYKSGESTEL
Tel. 0497-541373

E-mail: info@zwartebergen.nl

LANDSCHAP

reisboekwinkel

LANDKAARTEN REISGIDSEN ATLASSEN GLOBES
WANDELKAARTEN TAALGIDSEN FIETSKAARTEN
FOTOBOEKEN LANDENINFORMATIE REISVERHALEN

www.landschapreisboekwinkel.nl

Kleine berg 3
5611 JS Eindhoven

info@landschapreisboekwinkel.nl
T 040 256 9653
F 040 256 9654



KEEN wandelschoen: model Alamosa

Als beste getest in 2011
Wandermagazine (Duitsland)



4 mm profielzool,
waterdicht, torsie-
stijf en toch zeer
comfortabele
afwikkeling.
In een lage
en (half)
hoge uitvoe-
ring beschik-
baar.

Voor OLAT leden (op vertoon lidmaatschap) 10% korting

Comfort Zones: waar voeten spreken.....

Kofferen 4 - 5492 BN Sint Oedenrode
0413 - 769 027 - www.comfortzones.nl

REDACTIE OLAT NIEUWS

Ad van Asten (coördinatie, bestuursafgevaardigde)

Ad van Asten, Lineke den Boer, Wil Jacobs-Effting,

Rinda Scheltens (redactie)

Lineke den Boer (eindredactie, vormgeving)

Noud Wijn (fotografie)

Otto Ahlers (archivering, techniek)

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND NUMMER

t/m 16 september 2012

Lupinelaan 27, 5691 WC Son - olatnieuws@olat.nl

info redactie algemeen: 0499-473767

WEBSITE

Ad van Asten (coördinatie) - a.asten@olat.nl

Angélique van Deursen (webmaster)

website@olat.nl

LEDENADMINISTRATIE & ABONNEMENTEN

Jet van den Berselaar-Dreesen

De Regent 286, 5611 HW Eindhoven

040-2524404 of leden@olat.nl

VERZENDING

Mariet & Mart Douven, Tjeu van den Kerkhof

DRUK

Ton Niëns, Weert



IN DIT NUMMER:

Vooruitblik clubreis Vaals - Valkenburg	Ad van Asten	3
Wandelen op Dinsdag; Rooise Wandelingen; Clubreizen; Dak van Brabant		4-5
Samenstelling bestuur en commissies OLAT		6
Bij Joop aan tafel	opgetekend door Ad van Asten	7
Onze jarigen; Ledenadministratie	Jet van den Berselaar-Dreesen	8
Van de bestuurstafel	Ad van Asten	9
Kempische Wandeldagen 2013	Nelly van de Voort	10
Kempische Wandeldagen - door de ogen van Van Gogh	Marja van der Heijden	11
Kempenlandtocht - wachten op de laatste man	Gerda Woestenberg	12-13
Aanmelding trainingsweekend Wintelre	Henk Plasman	14
LPS: stand clubkampioenschap		15
LPS: agenda's & nieuws	Ad van Asten	16-18
Centurion Vereniging Nederland	Frans Leijtens	19
Kempenlandtocht - wandelen met Monique	Monique van der Slot	20-23
Vierdaagse Nijmegen	Kees en Inge Mol	24
Deelnemers Vierdaagse Nijmegen en Apeldoorn		25
Vierdaagse foto's / Winterserie		26
Slachte marathon	Richard Klein Bennink	27-28
Amsterdam-Leeuwarden	Koos van der Maden	28
Westerborkpad (6)	Rinda Scheltens	29-30

De redactie verwelkomt alle bijdragen in woord en beeld van OLAT-leden en over OLAT-evenementen. Indien nodig kunnen stukken worden ingekort.

Voor de inhoud van de advertenties in dit clubblad kan door het bestuur van OLAT en de redactie van het OLATNieuws geen enkele verantwoordelijkheid worden aanvaard.

Bezoek ook onze website: www.olat.nl



VOORUITBLIK CLUBREIS: Vaals - Valkenburg

Al meer dan 100 jaar staat het Zuid-Limburgse Mergelland bekend als een wandelparadijs. Rond 1900 reisden welgestelde Hollanders naar dit unieke stukje Nederland met zijn haast buitenlandse sfeer. Toen al heeft men een net van wandelpaden opengesteld, vaak dwars door weilanden en korenvelden. Met recht kan worden gesproken van een wandeltraditie. Nergens in Nederland heeft men zoveel exclusieve paden kunnen behouden.

Het Krijtlandpad maakt hier volop gebruik van. De variatie is groot: grindpaden op het glooiende plateau, steile bospaden, holle wegen, voetsporen door veld of weide. Lopen van het ene draaihekje naar het volgende.

Op het plateau zijn de vergezichten imposant, in de intieme beekdalen van Geul en Gulp zijn het de vele natuurlijke details die het beeld bepalen. En uiteraard komt de route langs prachtige vakwerkhuisen, mergelgroeven, kastelen en Mariabeeldjes. Wandelen op het Krijtlandpad is een lust voor het oog voor de liefhebber van traditie.

Kenmerkend voor de 90 km lange route zijn de voor Nederlandse begrippen flinke hoogteverschillen. Houd hier rekening mee bij de planning van uw tocht!

Clubreizen van OLAT mag niet achterblijven en op 13 oktober is het zover. Frans - van busbedrijf Van Hoof—haalt iedereen zowat van huis af op en brengt ons via de enige snelweg naar het zuiden, rechtstreeks naar Vaals. Daar is

beslist een cafeetje open om een kopje koffie met eerste vlaaipunt te serveren. We kunnen kiezen uit 26 en 21 km en enkele kilometers voor het einde is er nog de mogelijkheid om er mee te stoppen bij de soepst. Verkeerd lopen kan vandaag ook niet, want ben je de markering even kwijt dan vraag toch gewoon de weg naar Valkenburg. Zo goed als zeker wordt eerst het moeilijkste punt van de route opgezocht, dat ergens te vinden is bij het Drielandpunt. Welke plaatsjes treffen we onderweg nog meer. Holset ligt op de weg naar Vijlen, dat we allemaal kennen als het hoogste gelegen dorp van Nederland. De toren is van verre te zien. Het moet vreemd lopen willen we ook geen knus beekje treffen en dan is het alweer snel bergopwaarts. De Kruisberg misschien wel. Het volgende dorp is Wittem, een bedevaartsoord van St. Gerardus. Hier gaan we natuurlijk even in de rij staan voor een kop koffie. Verder gaat het dan over de Gulpenerberg naar Gulpen. Wij golven met het terrein mee richting het Gerendal en genieten ondertussen volop. Het kan haast niet missen dat we ergens een gezellig zitje treffen om de dorst te lessen. Wat gaat zo'n dag toch vlug voorbij. Is dat niet de Wilhelminatoren die naar ons lonkt, dus Valkenburg is vlakbij. Een mooiere afsluiting van ons clubreis seizoen is er niet. Tot dan.

-Ad van Asten- (praktische bijzonderheden staan op pag. 5)



WANDELEN OP DINSDAG

Om de 14 dagen vertrekt er op dinsdag om 10.00 uur 's morgens een groep van gemiddeld 40 wandelaars om met elkaar zo'n 20 km of méér te wandelen in een lekker tempo.

Het startcafé - meestal ergens in Oost-Brabant of het aangrenzende deel van Limburg - is om ± 09.30 uur open en heeft de koffie/thee klaar. Rond lunchtijd eten we ons meegebrachte lunchpakketje onderweg in de natuur op. Meestal doen we daarna het rustcafé aan. Rond 15.30 uur zijn we weer terug bij het vertrekpunt.

Wie zin heeft om mee te doen hoeft alleen maar op tijd bij het vertrekpunt te zijn, natuurlijk met eten en drinken voor onderweg. Aan- of afmelden hoeft niet.

Behalve de gebruikte consumpties zijn er geen kosten aan de wandeling verbonden. Wel is het gebruikelijk dat iedereen na twee maal meegewandeld te hebben lid wordt van OLAT.

Bij deze wandelingen mogen de honden niet mee. Graag vragen wij uw begrip voor deze keuze.

Vanzelfsprekend loopt iedereen voor eigen risico mee.

Informatie:

Piet van der Zande 040-2263198 pvdzande@zonnet.nl
Mieke van Boxtel 0411-622188 acvan boxtel@home.nl
Truus Kusters 0478-541276 h.h.kusters@home.nl

AGENDA		
Datum	Route	Startpunt
18 sept. **)	Net iets anders	Grill-restaurant Net iets anders, 013-5285646 Scheibaan 5c, 5062 TM Oosterwijk **) <i>cafépauze op startplaats</i>
2 okt.	Rondje Heerenbeek	Herberg De Schutskuil, 0411-673155 Oudegrintweg 100, 5688 MB Oirschot
16 okt.	Rondom Heeze	Van Oeffelen, 040-2261181 Heezerenbosch 24, 5591 TA Heeze
30 okt.	De Duinsche Hoeve	Vivent Mariaoord, 073-6454100 Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen



ROOISE WANDELINGEN

Iedere dinsdag vertrekt er in Sint-Oedenrode een enthousiaste groep wandelaars voor een tocht van circa 7 of 10 km. Iedereen loopt in zijn eigen tempo aan de hand van een routebeschrijving. Gestart wordt – altijd stipt om 10:00 uur – beurtelings vanuit het centrum en de drie kerkdorpen van Sint-Oedenrode.

Er zijn 5 startpunten:

Den Toel	Pastoor Smitsstraat 4, Olland
De Beckart	Oude Lieshoutseweg 7, Nijnsel
De Vriendschap	Pastoor Teurlingsstraat 30, Boskant
Oud Rooy	Markt 13, Sint-Oedenrode
Vresselse Hut	Vresselseweg 33, Nijnsel

AGENDA	
Datum	Startpunt
11 september	De Beckart
18 september	De Vriendschap
25 september	Oud Rooy
2 oktober	Den Toel
9 oktober	De Beckart
16 oktober	De Vriendschap
23 oktober	Oud Rooy
30 oktober	Vresselse Hut

Deelname is voor OLAT-leden gratis, op vertoon van clubpas. Niet-leden kunnen één keer gratis uitproberen; daarna betalen zij 1 euro per keer. Dit kan contant of via een strippenkaart van 15 euro. Iedereen wandelt mee voor eigen risico.

Informatie:

Johan van de Sande 0413-473375
Peter van de Laar 0413-474759
Betsie van Mil 0413-475454

GROTE CLUBACTIE

Wij vragen nogmaals jullie aandacht voor de Grote Clubactie. In het juninummer van ons clubblad was een acceptgiro bijgesloten. Hiermee kunt u zoveel loten reserveren als u wilt.

Door het bestellen van deze loten en het betalen van €3,00 per lot weet u zeker dat van dit bedrag €2,40 rechtstreeks terecht komt in de kas van OLAT.

Met deze opbrengst zijn wij in staat een deel van de kosten te voldoen voor de jaarlijkse vrijwilligersdag.

Op deze manier kunnen wij als vereniging iets terugdoen voor onze vrijwilligers, die het mogelijk maken onze activiteiten door het jaar heen te organiseren.

Alvast dank voor uw medewerking.



CLUBREIZEN 2012

Het 'eigen reisbureau' van OLAT organiseert al vele jaren achtereen clubreizen naar de mooiste wandelroutes door de Ardennen of Zuid-Limburg. Deelnemers worden vanaf diverse opstapplaatsen per bus vervoerd. Bij de dagtochten is verzorging (soep) inbegrepen. Wel dient men zelf te zorgen voor voldoende eten en drinken onderweg. In de dorpen op de route is niet altijd iets te krijgen.

Er is altijd keuze tussen twee afstanden (op de dag zelf eventueel nog te wijzigen). Men wandelt op eigen gelegenheid, aan de hand van markering en routebeschrijving. De reisleiding is in geval van nood op te roepen.

PROGRAMMA 2012

15 sept.	GR 15	Mutzenich - Barage de La Gileppe	27 / 23 km
13 okt.	Krijtland-pad	Vaals - Valkenburg	26 / 21 km

Inschrijfgeld:	Leden	Niet-leden
dagtochten	€ 28,00	€ 32,00
	<i>De prijzen zijn onder voorbehoud</i>	

Inschrijven:

Minimaal 1 maand van tevoren, met vermelding van tocht, aantal personen, opstapplaats, afstand, postcode en huisnummer. Geld overmaken op bankrekening 1579.50.743 ten name van wsv OLAT, Sint-Oedenrode.

Na-inschrijvers

kunnen alleen mee als er nog plaats is in de bus. Bij inschrijving binnen 1 maand vóór de tocht dient men vooraf bij Toon van Wordragen te informeren of er nog plaats is.

Afmelden:

Bij verhindering zal, indien dit uiterlijk 10 dagen vóór de tocht is doorgegeven, de betaling doorgeboekt worden naar de volgende tocht, of (na aftrek van € 1,10 administratiekosten) worden teruggestort. Bij afmelding binnen 10 dagen voor de tocht wordt niet meer terugbetaald of teruggestort.

Opstapplaatsen:

Sint-Oedenrode	Tijden:
Eindhoven (NS/Fuutlaan)	07:00 uur
Weert (AC-restaurant A2)	07:35 uur
	08:10 uur

Zorg voor een geldig identiteitsbewijs!

Er is een excursieverzekering afgesloten. Deze geldt niet voor bagage en kostbaarheden.

Info & inschrijven: Toon van Wordragen 0495-537775
toon.van.wordragen@gmail.com



DAK VAN BRABANT TOCHT

Een nieuwe activiteit van OLAT op vrijdag 28 september: een 'Mountainwalk by Night', een unieke kans voor wandelaars om te genieten van mooie vergezichten vanaf landgoed Gulbergen in Nuene. Deze avondwandeltocht vindt plaats voorafgaand aan het mountainbike-evenement Gulbergen 24 en volgt voor een groot deel het parkoers dat op zaterdag zal dienen voor de mountainbikers.

Naar gelang de gekozen afstand zullen de wandelaars één of twee keer het promodorp passeren en daarbij ook de Gulberg aandoen, hoogtepunt en het hoogste punt van Brabant op 60 meter boven NAP. Wandelaars kunnen daar letterlijk stilstaan bij het uitzicht over de omgeving. Omdat Gulbergen op afstand omringd wordt door Eindhoven, Helmond, Mierlo, Geldrop en Nuene bestaat de unieke mogelijkheid om favoriete plaatsen zowel bij daglicht als bij avondschemering met vele lichtpuntjes in de verte te verkennen.

Een zaklamp wordt aanbevolen.

Zie ook de rubriek "Van de bestuurstafel" op blz. 9.

Start Promodorp Gulbergen 24
Nuene
(parkeren op aanwijzing van de organisatie)

Startbureau geopend vanaf 18.00 uur
finish voor 23.00 uur

Afstanden **Starttijden**
16 km 18.30-19.15 uur
8 km 18.30-20.00 uur

Inschrijfgeld: €3,00

De startkaart dient eveneens als controlekaart bij enkele centrale posten.

Informatie: Ad van Asten 0499-473767
a.asten@olat.nl www.olat.nl

Het Dak van Brabant



OLAT COMMISSIES

Lange afstand- Prestatie- en Snelwandelen

Henk Plasman (*voorz*), Piet van der Ree (*notulist*),
Paul Canters, Pierre Emans, Jack Klumpkens (*lid*),
Bestuursafgevaardigde/Wedstrijdsecretaris: Ad van Asten
0499-473767 lps@olat.nl, Lupinelaan 27, 5691 WC Son

Winterserie

Ad Verbakel, Theo van Boxmeer (*parkoersen*)
Ad Ketelaars (*voorz*), Willem Schoonhen, Joop Wesseling, Antoinet Gooren

Clubreizen

Toon van Wordragen (*coördinator*), 0495-537775
Juliana van Stolbergstraat 10, 6006 ZM Weert
toon.van.wordragen@gmail.com
Simon Willems, Jan Hendrix, Theo Boumans

Kempische Wandeldagen

Mia Dielesen (*secretariaat*), 040-2552742,
Hamakerstraat 11, 5652 RC Eindhoven, kwd@olat.nl
Joop Wesseling (*voorz*), Hein Lenders, Ad Verbakel,
Ad Ketelaars (*financiën*)
Tony van Duijn (*coördinatie verzorging*)

Wandelen op Dinsdag

Piet van der Zande (*coördinator*), 040-2263198
Mieke van Boxel, 0411-622188;
Truus Kusters, 0478-541276
Antoinet Gooren (*bestuursafgevaardigde*)

Avondvierdaagse & Rooise Wandelingen

Piet van Berkel, 0413-784742
Betsie van Mil, 0413-475454

Wandelwegen

Jan van Berkel (*Airbornepad*)
Bert van Rooij (*Hertog Hendrikpad*)
Theo Beelen (*Graaf van Hornepad*)
Joop Wesseling (*algehele coördinatie*)

Onderscheidingen

p/a Peppelbos 40, 4191 MG Geldermalsen
Voordrachten jaarlijks vóór 15 nov. indienen

OVERIG

Boetiek wandelgidsen

Janet van Gennip, 040-2415802, boetiek@olat.nl

Overnachting Vierdaagse Nijmegen

Hein Lenders, 06-12074473; bankrek.nr. 1579.74.154

Notuliste Bestuursvergadering

Mariet Ahlers

OLAT-verzorging

Willem Schoonhen, Jo Willems (*Winterseries & Paastocht*); Tony van Duijn (*coördinator KWD*)
Paul Canters, Pierre Emans, Willem Schoonhen (*LPS*)
Jo Lepoutre, Jo Willems (*Nijmegen*)



HET BESTUUR VAN OLAT



Voorzitter

Joop Wesseling

Dorpsveld 33
5258 MA Berlicum
073-5033322
voorzitter@olat.nl



Penningmeester

Ad Ketelaars

Koninginnelaan 108
5491 JX Sint-Oedenrode
0413-475824
penningmeester@olat.nl

Bankrekening: 1382.11.736
t.n.v. OLAT Sint-Oedenrode
IBAN: NL34 RABO 0138 2117 36
BIC: RABONL2U



1e Secretaris

Ingrid Tromp

De Putter 23
6021 ZV Budel
0495-492192
secretaris@olat.nl



2e Secretaris

Antoinet Gooren

Plutostraat 2
5081 TG Hilvarenbeek
013-5054508
a.gooren@olat.nl



Bestuurslid

Ad van Asten

Lupinelaan 27
5691 WC Son
0499-473767
a.asten@olat.nl



Bestuurslid

Ad Verbakel

Past. Bogaertsstraat 12
5469 EZ Keldonk
0413-212161
a.verbakel@olat.nl



Bestuurslid

Frank Marchand

Deursenstraat 7
5043 JP Tilburg
013-5702662
f.marchand@olat.nl

ERELEDEN

Ad van Asten, Piet Knoester, Jos Koolen †, Hein Lenders, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp, Jan van de Ven, Ad Verbakel, Toon van Wordragen

DRAGERS VAN DE CORNELIS VAN MONTFORT TROFEE

Piet Knoester, Hein Lenders, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp, Jan van de Ven

LEDEN VAN VERDIENSTE

Mariet Ahlers, Ad van Asten, Tonny & Bert de Boer, Jan Cortenbach, Mia Dielesen, Henk Plasman, Antoon Stoop, Ben van der Velden, Ad Verbakel, Toon van Wordragen, Kees van Vessem, Sjaan Verbakel



De zomer voorbij

Bij onze vorige editie van OLATNieuws stond het allemaal nog te gebeuren, al die sportevenementen op televisie en de wandelfeesten hier in ons eigen land. Als ik eerlijk moet zijn, heb ik deze zomer zelf niet veel gewandeld. Te druk gehad met diverse andere dingen en het weer was er ook niet naar om er even op uit te trekken. De Tour en de Spelen waren de blikvangers en gelukkig was Londen onze atleten goed gezind.

Als wandelaar kijk je ook met een speciale belangstelling naar de Vierdaagse, maar als je daar zelf vaak hebt deelgenomen, krijg je daarbij toch niet hetzelfde gevoel als zou je zelf deel uitmaken van het geheel. Opvallend zijn wel de gesprekjes die de verslaggevers langs de route aan de deelnemers weten te ontlokken: stuk voor stuk belevingen die het leven van alle dagen raken. Zou het wandelen dan toch iets goeds losmaken in de mens!

Maar OLAT was zelf ook dagelijks present op de wandelroute met een team van enthousiaste verzorgers. Zelf heb ik het team proberen te volgen via Facebook, je krijgt dan wel een idee hoe het er op de post aan toegaat. Neem bijvoorbeeld de donderdagmorgen op de dijk bij Mook, daar stonden ze in de stromende regen uit volle borst te zingen en hielden zo de sfeer erin bij de wandelaars. Klasse. En Hein haalde met zijn pension zelfs de TV-uitzending op maandag.

Onze eigen Kempische Wandeldagen zijn ook goed verlopen. Helaas zit een toename van het aantal deelnemers er de laatste jaren niet meer in. Neemt niet weg dat de gezelligheid en tevredenheid onder de mensen die wel komen nog steeds top is. De organisatie doet er alles aan om het de mensen naar hun zin te maken. De parkoersen worden steeds zo aangepast dat de deelnemers nu, na bijna 30 jaar, nog steeds niet uitgekeken raken op ons mooie Kempenland. Ook mag de organisatie trots zijn op zichzelf, want het is niet niks om van de brandweerinspectie een rapport in ontvangst te mogen nemen met het predicaat 'uitstekend'. Zelden vertoond bij een complexe organisatie zoals de Kempische Wandeldagen toch is, volgens de commandant, met accommodatie voor overnachting, douches etc. Joop is dan ook beretrots op deze extra pluim op de organisatie.

Ook de Kempenlandtocht stond weer goed in de belangstelling. Opmerkelijk toch dat de meeste deelnemers van betrekkelijk ver weg komen, zelfs een groot aantal zuiderburen is graag van de partij. En we mogen ook hier wel trots zijn, want aan het hele team kleeft toch een tintje 'goud'.

Op 28 september krijgen we te maken met een nieuwe beleving van de wandelsport bij OLAT. De Gulbergen avondwandeling over het Dak van Brabant moet een extra dimensie geven aan het wandelen en dat samen met andere sporters die elkaar regelmatig treffen op momenten dat het misschien minder gelegen komt. Laten we hopen dat met dit evenement een verbredering voor de toekomst is gesmeed. Wij treffen u daar graag en wensen iedereen een heerlijke wandeling in sprookjesachtige sfeer.

Tot een volgende keer,
- Het tafelteam: Joop en Ad-

NIEUWS KORT

STREEKPAD DE BRABANTSE WAL

Op vrijdag 15 juni opende Hella van der Wijst, presentatrice van KRO De Wandeling, Streekpad De Brabantse Wal. Ze ontving uit handen van Wandelnet-voorzitter Arie de Jong het eerste exemplaar van de net verschenen wandelgids. Het nieuwe Streekpad laat de wandelaar kennis maken met een uniek stukje Nederland. De 112 km lange rondwandeling begint en eindigt in de oude Markiezenstad Bergen op Zoom en loopt door een landschap met onverwachte hoogteverschillen en mooie panorama's.

Na de opening wandelde Hella samen met de initiator van het Streekpad Rob Franssen en alle andere genodigden in Bergen op Zoom een stukje van de route. "Ik voel mij direct thuis op De Brabantse Wal." Ze is van plan het pad volop te gaan promoten: "In Brabant, maar ook in Hilversum!"

Gezellige Brabantse dorpen

Vanuit Bergen op Zoom slingert het pad langs de Brabantse Wal, een zandplateau dat zich uitstrekt van de Belgische grens in het zuiden tot aan Steenbergen in het noorden. De wandelaar komt door het oude vestingstadje Steenbergen, langs gezellige Brabantse dorpen en fraaie boerderijen en volgt de grens met België. Via het grensplaatsje Putte en de uitgestrekte bossen rondom Woensdrecht eindigt de route terug in Bergen op Zoom.

Eenvoudig overstappen

Wie na de route Brabantse Wal nog niet uitgewandeld is, kan eenvoudig overstappen op één van de andere, wit-rood gemarkeerde Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW's[®]). Bij Bergen op Zoom komen uit maar liefst zes verschillende richtingen LAW's bij elkaar. In combinatie met het nieuwe Streekpad geeft dit de wandelaar legio wandelmogelijkheden.

De Brabantse Wal is een uitgave van Wandelnet en te bestellen via de OLAT-boetiek.



ONZE JARIGEN

De volgende personen willen wij feliciteren met hun verjaardag.

Wij hopen dat zij deze dag in goede gezondheid kunnen vieren.

SEPTEMBER

16-9	Hanny Klumpkens	Sevenum
16-9	Trijnie v/d Schans	Eindhoven
16-9	Lilian Verhoeven - Jansen	Oss
18-9	Geert Hendriks	Sint Oedenrode
18-9	Henny Moonen	Weert
18-9	Joop Schijf	's-Gravenhage
19-9	Thea Baselmans	Sint-Oedenrode
20-9	Eveline van der Linden	Mierlo
20-9	Benita Verbakel	Berlicum Nb
20-9	Anny van Asseldonk - v/d Sanden	Zijtaart
20-9	Louis van Bavel	Oosterhout Nb
20-9	Toon Hompes	Budel
21-9	Bert van Deursen	Rosmalen
21-9	Dorien Brans	Breugel
21-9	Jos van Zantvoort	Geldrop
21-9	Jolanda Meeuwssen	Boxtel
21-9	Gerry van der Aa	Schijndel
24-9	Sjef Koolen	Nederweert Eind
24-9	Eric-Jan van Oorschot	Made
24-9	Coby Cissen - v.d. Ven	Eindhoven

24-9	Jan van Esch	Sint Oedenrode
25-9	Ria van den Bogaart	Helmond
25-9	Adriane Dusseljee	Geldrop
25-9	Theo van Boxmeer	Boekel
25-9	Frenklina van Pinxteren	Veghel
26-9	May Garcia	Helmond
26-9	Arie Evegroen	Ouderkerk Aan Den IJssel
26-9	Ria Bens - Hubers	Oeffelt
26-9	Jan Soetens	Veldhoven
27-9	Kevin van Stuienberg	Breugel
27-9	Johan van de Sande	Sint Oedenrode
28-9	Caroline Vernie	Maasbracht
28-9	Anneke van der Aa - van Riel	Veldhoven
28-9	Nelly van Roosmalen	Sint Oedenrode
29-9	Frank Marchand	Tilburg
30-9	Sjef van Gestel	Eindhoven
30-9	Jeanne van de Laar	Sint Oedenrode

OKTOBER

1-10	Lon Kraan	Lommel
1-10	Jan Beekmans	Nuenen
2-10	Frits Benjaminsen	Eindhoven
2-10	Hennie Maathuis	Eindhoven
2-10	Jan Hendrix	Weert
3-10	Marga Verduin - Smits	Sint Oedenrode
4-10	Frans Peters	Sint Oedenrode

5-10	Paula Kersten	Uden
6-10	Mart Douven	Ospel
6-10	Jeannet Leeson - Heldoorn	Nuenen
6-10	Maria von Bergh	Helmond
6-10	Fabienne Frijters	Roosendaal
7-10	Ilone Douma	Berkel En Rodenrijs
8-10	Jan de Wit	Veghel
8-10	Diny Verschuijten - van Eijk	Sint Oedenrode
8-10	Jans van Griethuyzen - v. Schaik	Hazerswoude Dorp
8-10	Wilma Gommers - de Baay	Sint Oedenrode
9-10	Carina van den Hurk	Luyksgestel
9-10	Theo Lormans	Leunen
9-10	Rina van der Heijden - van der Leest	Veghel
9-10	Mariet Ahlers - Geurts	Eindhoven
10-10	Mariet Douven - Mackus	Ospel
11-10	Ria van Oirschot	Sint Oedenrode
11-10	Leny van der Velden	's-Hertogenbosch
11-10	Carla van de Wetering	Sint-Oedenrode
12-10	Ruud van Woensel	Oost West En Middelbeers
12-10	Anny van Veggel	Deurne
13-10	Francien van Berkel	Erp
13-10	Gerdy van Aarle-van den Bogaart	Sint Oedenrode
15-10	Paul van Leeuwen	Mierlo
15-10	Jan Slagboom	Son



LEDENADMINISTRATIE

Jet van den Berselaar-Dreesen

De Regent 286, 5611 HW Eindhoven
040-2524404
leden@olat.nl

Alle wijzigingen rechtstreeks doorgeven aan de leden-administratie.

Het lidmaatschap gaat pas in als de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Om in aanmerking te komen voor korting op het inschrijfgeld bij OLAT-tochten is het noodzakelijk uw ledenpas te tonen bij de inschrijving.

ADRESWIJZIGINGEN

Mevr. Mia Bolck,
Eikenburg 54, 5521 HW Eersel
Dhr. / Mevr. Harry en Toos Verschuieren,
de Bontstraat 191, 5691 SV Son

Dhr. Joop Brans,

Distelvlinderlaan 21, 5691 RM Son en
Breugel

Dhr. Ronald Menting,

Dieze 7, 5504 MD Veldhoven

AANMELDINGEN

Mevr. Andrea Klerks, Vught
Mevr. Hanneke van de Wouw,
Moergestel
Mevr. May Garcia, Helmond

OPZEGGINGEN

Mevr. Hanneke Kuenen, Eindhoven

OVERLEDEN

Mevr. Ria van Dijk - de Bie, Waalre

Wij zijn diep getroffen door het overlijden van

Ria van Dijk - de Bie

Ria mocht net geen 63 jaar worden.

In 1981 werd Ria samen met haar man Cees lid van OLAT. Kort daarna werd ook zoon Marc ingeschreven. Het was een sportieve wandelfamilie en de prestaties dienden zich al vlug aan. Zeker ook om de prestaties van Marc goed te kunnen begeleiden, trad Ria al vlug toe tot de jeugdcommissie en kreeg daarmee bestuursverantwoordelijkheid. Een taak die Ria vol ijver vervulde. Zelf was Ria ook een voorbeeldig wandelaarster en zij ging uitdagingen niet uit de weg.

Wij beseffen dat het heengaan van Ria een moeilijk te dragen last moet zijn, waarbij wij Cees en Marc en alle naaste familie veel steun wensen.

Wandelsportvereniging OLAT
Bestuur en Leden



MOUNTAINBIKEN EN WANDELEN OP GULBERGEN

“Een unieke kans om de wandelaars ook hier te laten genieten van mooie vergezichten”, zo luidt de aanhef van het persbericht dat OLAT en Gulbergen24 onlangs hebben uitgegeven. Het bericht kunt u in zijn geheel nalezen op de website en Facebook.

Wandelaars en mountainbikers treffen elkaar vaker op gebaande en ongebaande paden in de vrije natuur. Hun wijze van sportbeoefening is verschillend en zou zelfs wel eens fricties kunnen opleveren.

Maar beide groepen genieten van hun omgeving en beoefenen de sport op alle tijden en onder allerlei omstandigheden. Hoog tijd voor een vriendschappelijke toenadering vond SMPN. Zo kon het gebeuren dat SMPN en de wandelsportvereniging OLAT elkaar vonden bij de presentatie van de nieuwe editie van Gulbergen24.

De wandelaars kunnen vrijdagavond 28 september starten vanaf 18.30 uur tot 19.15 uur voor de afstand van 16 km en vanaf 18.30 uur tot uiterlijk 20.00 uur op de 8 km. De start is bij het promodorp van de mountainbikers, bereikbaar via de Collse Hoefdijk - Tienden. De wandelaars kopen een startkaart à €3,00 in het promodorp bij medewerkers van OLAT. Deze kaart dient eveneens als controlekaart bij enkele centrale posten.

Omdat het terrein even buiten de bewoonde wereld ligt en er voorzieningen zijn getroffen voor de toegangswegen, vragen wij u dringend zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie.

Ook is het aan te raden om een zaklamp mee te nemen.

Om de route te verrijken worden her en der natuurpleinen toegevoegd. Naar gelang de gekozen afstand zullen de wandelaars één of twee keer het promodorp passeren en daarbij ook de Gulberg aandoen, hoogtepunt en het hoogste punt van Brabant op 60 meter boven NAP. Wandelaars kunnen daar letterlijk stilstaan bij het uitzicht over de omgeving. Omdat Gulbergen op afstand omringd wordt door Eindhoven, Helmond, Mierlo, Geldrop en Nuenen bestaat de unieke mogelijkheid om favoriete plaatsen zowel bij daglicht als bij avondschemering met vele lichtpuntjes in de verte te verkennen.

Gulbergen24

Start van Gulbergen24 is op zaterdag 29 september om 13.00 uur. Dan staan er weer 160 mountainbikers klaar voor de start. De finish vindt dus plaats om 19.00 uur voor de 6-uurs, respectievelijk op zondag om 13.00 uur voor de 24-uurs. Toeschouwers en deelnemers kunnen twee dagen genieten van de sport, maar zeker ook van het rand-

gebeuren dat SMPN organiseert. Met clinics, demonstraties, muziek, een promodorp, gezellige horeca en een geweldige sfeer is Gulbergen24 veel meer dan een race, namelijk een mountainbikespektakel waar gezelligheid en sportiviteit voorop staan.

MOOI SUBSIDIEBEDRAG VOOR AVOND4DAGSE

Net voor de vakantie aanbrak, ontving de Avond4daagse-commissie van OLAT een brief van de gemeente dat was besloten om een bedrag van €1.000,- toe te kennen voor de organisatie van de Avondvierdaagse. Deze toekenning gebeurt in het kader van het verenigingsondersteuningsproject, onderdeel schoolsporttoernooi.

Uiteraard is onze Avondvierdaagse-commissie en ook het bestuur erg ingenomen met deze meevaller. Wij zijn er ons echter van bewust dat deze toekenning ook verwachtingen wekt richting het intensiveren van de activiteiten rond de Avondvierdaagse en speciaal richting de schooljeugd. In ieder geval wenst het bestuur de commissie van harte geluk met deze toekenning.

BELANGSTELLING KEMPISCHE WANDEL DAGEN BLIJFT

Uit de opkomstcijfers bij de Kempische Wandeldagen blijkt dat dit zomerevenement bij uitstek geschikt is als vakantievertier. Leek vrijdag de opkomst nog iets te tanen, op zaterdag en zondag werd dit ruimschoots goedge maakt.

Aantal deelnemers:

	vrijdag	zaterdag	zondag
35 km	156	212	160
25 km	229	391	324
15 km	149	242	257
Totaal	534	845	741

De commissie KWD is tevreden met deze opkomst.

VIERDAAGSE VERZORGING DRAAIDE GOED

De eerste indruk die de Vierdaagse-verzorging van OLAT heeft over de verzorging tijdens de Vierdaagse is positief. Zowel financieel als animo betreffend zijn alle vier de dagen goed verlopen. Wij danken de medewerkers voor hun inzet.

ROUTEVERZICHT CLUBREIS

Het is de bedoeling om telkens als er een clubreis op het programma staat een kaartje van de route in kleur op de website te plaatsen. Aan de hand van dat kaartje en de voorbeschouwing in ons clubblad kunnen de deelnemers dan alvast een indruk krijgen van de omgeving waarin wordt gewandeld en hoe het routeverloop eruit ziet.

-Ad van Asten-

Kempische Wandeldagen 2013 - 35 kilometer

*Wij waren present zoals ieder jaar
er weer helemaal voor klaar
we liepen de 35 kilometer route, dus vroeg opstaan
om naar Geldrop te gaan
gestart bij Sporthal De Kievit en samen met zeer velen
begonnen wij
aan de wandeldagen, drie op een rij*

ROUTE RICHTING MIERLO

*De eerste dag genoten van de mooie natuur om ons heen
van de zon die heel vaak scheen
schitterende mooie Hollandse wolkenluchten daarbij
dat is echt een verwennerij
Strabrechtse en Lieropse Heide met vennen erin gelegen
smalle paadjes, je kwam het tegen
Pauze bij Camping de Somerense Vennen
ook daar lieten wij ons verwennen
mooi gelegen met een manege erbij
over de Strabrechtse Heide liepen wij
Langs het Beuven en Keelven schitterend zeg
natuurgebied Lange Bleek op de terugweg
Strabrechtse Heide, de heide bloeide al op sommige
plekken
onderweg kun je dat allemaal ontdekken*

ROUTE RICHTING NUENEN

*Dag twee alweer
zon, mooie Hollandse luchten wat wilden we nog meer
Eindhovenskanaal, Regiobos, Ruweeuwsels, een natuur-
gebied
wat lag er nog meer in het verschiep?
Molen De Roosdonck, de wieken draaiden
wat het landschap verfraaide
Nuenen, ieder jaar doen we dit dorpje aan
altijd mooi om er doorheen te gaan
Vincent van Gogh, kerkje, kostershuisje, standbeeld, te
veel om op te noemen
ja je mag hem blijven roemen*

*En bij Café Schafrath, ons heeft dat niet verrast,
zijn we al jaren gast
St. Anthoniuskapel, Collse watermolen, daarna langs de
Dommel af
een zeer fraai gebied, je stond werkelijk paf*

ROUTE RICHTING HEEZE

*De laatste dag, eerst bewolking daarna scheen de zon
volop
helemaal top
Herbertusbossen, kasteel Heeze
dat op een schitterende plek is gelegen
Natuurgebied Heezerven, daarna Valkenhorst
een wagenrust, we hadden dorst
Heeze wordt ook wel "Parel van Brabant" genoemd
ieder jaar wordt hier de Brabantse dag gehouden, daar is
dit dorpje om beroemd
Pauze bij Café Zaal De Brug
ook komen we hier ieder jaar weer terug
De Grootte Heide door
door de Stratumse Heide, we waren bijna aan het end
hoor
een paar kilometertjes nog maar
ja het zit er weer op voor dit jaar*

BEDANKT

*De Kempische Wandeldagen ze zijn weer voorbij
maar we hebben genoten allebei
het weer en de routes waren oké
wagenrusten niks mis mee
We willen alle vrijwilligers bedanken, want zonder jullie
gaat het niet door
dat beseffen we maar al te goed hoor
nogmaals bedankt voor jullie inzet
want jullie verdienen het*

-Nelly van de Voort -



PRIKBORD

JUBILEUMTOCHT SV FORTUNA'67

SV Fortuna '67 uit Sint-Oedenrode bestaat dit jaar 45 jaar en organiseert via de afdeling Sportief wandelen/Nordic walking op **zondag 16 september 2012** een groots wandelevenement met deelname voor iedereen.

De afstanden welke gewandeld kunnen worden zijn 5, 10 en 20 km. De uitgepijlde routes voeren langs de mooiste plekjes van Rooi en zijn voorzien van diverse rustpunten.

De route van de 5 km is speciaal voor de familie en ook toegankelijk voor kinderwagens/buggy's/rolstoelen en scootmobielen.

De start is vanaf het clubgebouw van SV Fortuna'67 aan de Zwembadweg 62, Sint-Oedenrode. Dit is schuin tegenover de ingang van camping de Cambiance op de Kienehoef. Het inschrijfgeld bedraagt €3,00 per persoon en voor kinderen tot 12 jaar gratis (onder begeleiding).

Voor iedere deelnemer die de tocht uitloopt is er een leuke herinnering na afloop.

De starttijden van de verschillende afstanden zijn:

De 5 km van 10.00 uur tot 13.00 uur.

De 10 en 20 km van 9.00 tot 12.00 uur.

Ook Nordic Walkers zijn van harte welkom.

Kempische Wandeldagen

Op die veelbelovende zaterdag 4 augustus rijdt Marga ons comfortabel naar De Kievit in Geldrop, het startpunt voor de tweede Kempische Wandeldag. Daar zien we de andere 'kilometervreters' uit Helmond en Eindhoven: Tonny, Helma, Liesbeth, Willemien en Ria. We zijn nu met acht wandelaars, Lineke, Marga en mijzelf meegeteld.



We hebben er zin in, de kuiten goed ingesmeerd, stevige wandelschoenen en zijn vastbesloten om de 15 kilometers als een zacht eitje te kraken. We zijn nog maar nauwelijks op weg of er komt een stralende augustuszon door. Zo hebben we het bedoeld. Onderweg maken we al snel kennis met elkaar; sommigen van ons kennen elkaar nog niet (door het vertellen over de Kempische Wandeldagen is buurvrouw of vriendin meegekomen). Er ontstaat al snel een gemoedelijke sfeer, temeer omdat we zulke verschillende fiets- en wandelervaringen hebben. Het is erg leuk om daarover van gedachten te wisselen. Ik verklap bijna wat ik in mijn rugzak heb ... overmoedig geworden door het stevige doortrappen en het gezellige gekeuvel. Je bent vrouw of je bent het niet. En aangezien wij vrouwen gemiddeld per dag twintigduizend woorden zeggen en onze mannelijke collega's (dat zeggen ze tenminste in documentaires) zeventigduizend, branden de woorden op mijn lippen. Maar nee, het is nog niet zover. Eerst wandelen, dan de verrassing.

We komen langs boerderijen, door zonlicht bespikkelde bospaadjes, akkers en weilanden die mals omzoomd zijn door kleurrijke bermen vol fluitekruid. Wat is Brabant toch mooi.

Tussen het Eindhovens kanaal en het Wolfsven zien we in de verte een kluitje wandelaars tussen het groen staan: de eerste wagenrust aan de rand van de bossen. Mijn geduld wordt beloond; er staat een echte picknicktafel, ideaal voor zo'n heel pak vrouwen. Een lekker bekertje koffie, waar de vrijwilligers altijd zo goed voor zorgen. Ik pak

mijn zelfgebakken appeltaartje uit ... heerlijk smullen! Mijn eerste vakantie-dag kan niet meer stuk.

We hebben weer energie gekregen en gaan op pad. We komen over landgoed Gulbergen. Blijkbaar zijn alle wandelaars van deze dag gespreid gestart; we passeren maar af en toe in de bossen een groepje wandelaars (of eigenlijk passeren ze ons; het zijn een paar keer de 35 km wandelaars, zij hebben haast). De gesprekken lopen inmiddels uiteen van opgebouwde vakantieuren tot wandelschoenen tot kalknagels. We komen door zeer mooie stukken bos en lanen. Er staat een heerlijke bries die voor aangename verkoeling zorgt.

Bij een kapelletje zien we wandelaars genietend op bankjes zitten. Langs het kapelletje loopt weer een fraai bospad, dat we inslaan. Het voert ons via enkele prachtige groene kilometers naar de Collse watermolen. De molen die Vincent van Gogh in 1884 geschilderd heeft. Omdat ik hierover las in de vooruitblik op de KWD in OlatNieuws, heb ik thuis het brievenboek van Vincent van Gogh tevoorschijn gehaald. Het lijkt mij bijzonder om een passage uit een brief van Vincent aan zijn broer Theo voor te lezen, een brief vanuit



Nueneu geschreven, eind mei 1884. We gaan aan een tafel zitten bij de watermolen. Het mooie aan de kleine selectie brieven is dat Van Gogh hierin voortdurend zijn gehechtheid aan Brabant verwoordde. Zo schrijft hij aan zijn broer Theo:

"... Wilde u eens vertellen dat Rappard een dag of tien hier is geweest en ge groeten van hem hebben moet. We hebben toen zoals ge denken kunt nogal tochten samen gedaan naar de wevers en allerlei mooie gevallen buiten. Hij was erg ingenomen met de natuur hier, die mij ook meer en meer begint te bevallen. Daar hij de pentekeningen heeft meegebracht, kan ik u die nu sturen. ..."

Aldus de woorden van Vincent van Gogh. Het verleden ademt door je heen.

We hebben nu een extra kleine pauze gehad bij de watermolen. Opgewekt vervolgen we ons pad en slingeren een stuk bos in dat al snel overgaat in stukjes weiland langs de Dommel. We naderen het Eindhovens kanaal en verbazen ons over de lommerrijke bermen met bomen en riet; ze geven beschutting aan de visser en pauzerende fietser of wandelaar. Het is heerlijk koel langs het kanaal. Dat komt goed van pas, want de zon komt door.

Omstreeks drie uur komen we aan bij De Kievit, waar we nog een verfrissing drinken. In en om het café gonst het van de bruinbezwepte wandelaars; zo te zien en te horen is iedereen voldaan en opgetogen. Wat een prachtige wandeling was dit; een dankwoord aan de vrijwilligers die ieder jaar zulke mooie tochten voor ons uitzetten!

-Marja van der Heijden-

Met dank aan Frank

Tot nu toe lag ik altijd heerlijk in mijn bed als een aantal dappere mannen en vrouwen 80 of meer kilometers ging lopen. Tot nu toe, want op 3 augustus was ik actief tijdens de Kempenlandtocht. 110 of 80 km lopen zie ik mezelf niet doen. Nee, ik heb meegeholpen met de verzorging. Met dank aan Frank. Die had bij de organisatie aangegeven liever te lopen dan te posten en mij gevraagd om die taak over te nemen. Het was echt superlang geleden dat ik een nacht slapen heb overgeslagen. Ik was deze keer meer nerveus voor mezelf dan voor Frank (hoewel ... hij ging voor de eerste keer de 110 lopen, ook spannend!). Maar ik wist dat hij het wel vol zou houden, of ik dat ook zou kunnen?

Ruim voor de lopers mochten vertrekken, gingen wij met een ploeg van vijf mensen naar de eerste post. De vier anderen, Esther, Mariet, Willem en Ben zijn ervaren verzorgers. Zij weten waar de wandelaars behoefte aan hebben en meteen toen we op de plek aankwamen had ieder een taak. Toen de lopers kwamen, stond er voldoende eten en drinken klaar. De eerste post was alleen voor de lopers van de 110 km. Bij die eerste keer nemen de meesten net voldoende tijd voor een beker drinken en een klein hapje. Ze hebben nog geen behoefte aan een stoel of een pauze. Drinken en wegwezen! Er was één man waar we op moesten wachten. Hij lag bij de eerste post al een flinke tijd achter op de rest. Maar ieder heeft zijn eigen tempo en we wachtten netjes tot ook deze man z'n bekertje drinken op had.

Na een korte stop bij post B en een koffiestop bij de eerste caférust, maakten we alles weer in orde voor de 4^e post. We hadden van de organisatie een draiboek gekregen. Daarin stonden de verwachte aankomsttijden. We konden de klok gelijk zetten op de snelste lopers: ze waren er precies op die tijd.

Bij deze post was het drukker dan bij de eerste omdat hier ook de lopers van de 80 een pauze hadden. We hadden deze keer de meegenomen bankjes uitgezet en daar werd door een aantal wandelaars dankbaar gebruik van gemaakt: heel even zitten en op het gemakje een paar bekers drinken wegwerken.

Wat me opviel was dat veel lopers even bedankten voor de verzorging en heel positief waren over wat ze bij de posten kregen aangeboden: "Het lijkt wel een winkel" en "Ik weet niet wat ik moet kiezen".

We hadden inmiddels van de organisatie gehoord dat we niet meer op "de laatste man" hoefden te wachten. Alle anderen lagen nog prima op schema! En wij daarom ook en dus was er genoeg tijd voor de pauze bij de tweede caférust. Ik was bang dat dat het moment zou zijn dat ik moeite zou krijgen met wakker blijven, maar een paar keer geeuwen, een bakkie koffie en ik kon gewoon verder.

Toen we de derde post hadden ingericht, begon het langzaam licht te worden. De snelste lopers kwamen vroeg, ze lagen 5 minuten vóór op het schema uit het draiboek. Deze mensen pakten nog steeds amper rust. Ze drinken één of een paar bekertjes, pakken wat te eten en weg zijn ze weer.

Toen deze eerste lopers weg waren vielen we bijna om van verbazing: daar kwam "de laatste man" aan! Na een bekertje ranja vroeg hij: "Moeten er nog veel wandelaars komen?" En dat zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken!

We vroegen hoe het hem vergaan was. Hij vertelde dat het eerste café al dicht was toen hij er aan kwam. Ze hadden hem gewezen hoe hij verder moest lopen en daar was hij dan! Op de vraag of hij dan geen dorst had geleden of veel honger had, wees hij op zijn rugzak. Hij had zelf drinken en eten meegenomen en was niets tekort gekomen. Gelukkig maar, want hij had ook geen andere posten meer gezien! Toen hij goedgemutst en optimistisch vertrok wisten wij niet of we moesten lachen of ons veel zorgen moesten maken. We besloten om er om te lachen: die man ging beslist een persoonlijk record op de 110 lopen!

Intussen kwamen de andere wandelaars aan, blij dat er weer een post was



waar ze even konden zitten en de tijd konden nemen om wat te eten en te drinken.

“Ze zijn net over de helft”, dacht ik en besloot meteen om dat zo niet tegen Frank te zeggen. Die had veel last van een zere plek op zijn linkervoet. Maar opgeven is een woord dat niet voorkomt in het vocabulaire van Frank.

Het is wel bijzonder om je partner op deze manier steeds tegen te komen. Meestal zie ik hem alleen over de finish komen en dan zit het erop. Nu moest ie iedere keer weer verder.

Alle lopers lagen nog steeds op schema. Behalve een verwachte aankomsttijd bij iedere post, stond er in het draaiboek een tijd aangegeven waarop alle lopers uiterlijk moesten vertrekken. En omdat “de laatste man” allang weg was, konden ook wij weer op tijd vertrekken. Op naar de pastamaaltijd! Normaal gesproken lig ik op zaterdagochtend om 8 uur nog in mijn bed, nu kreeg ik op dat tijdstip een warme maaltijd aangeboden. Nooit gedacht dat ik daarvan zou kunnen genieten. Ik vond het heerlijk! Compliment voor de koks!

Terwijl de snelle lopers al vertrokken waren voor wij aankwamen, druppelden de andere lopers binnen om te

genieten van het lekkere eten en om even de benen omhoog te leggen. Want ze waren er nog niet: de mensen van de 110 moesten nog 35 km en de lopers van de Kennedymars nog 25. Dat zijn afstanden waar ik nog niet eens aan denk om te gaan lopen. En deze mensen hadden er al zoveel op zitten!

Na deze pauze besloot ik om mee te gaan met de ploeg naar een volgende post. Dat was een extra post binnen de Kempische Wandeldagen voor de lopers van de 110 en 80 km.

En weer die blije gezichten: een post waar iets te drinken en te eten of snoepen was. Als je aanbod dat de mensen even in “onze” stoelen mochten gaan zitten, dan werd daar dankbaar gebruik van gemaakt. Het was intussen heel aangenaam weer geworden, in ieder geval voor mensen die niet hoefden te lopen.

Bij deze post kreeg ik het even te zwaar. Toen ik op een stoel ging zitten, was ik binnen no time vertrokken. Tien minuten slapen was genoeg om er weer tegenaan te kunnen.

De spreiding was nu heel groot: de eerste lopers waren er meteen toen wij op de post kwamen, op de laatsten moesten we een hele tijd wachten.

Frank liep een stuk beter dan bij de vorige post. Hij had z'n enkelband afgedaan en meteen was de pijn verdwenen!

Aardig om hier te vermelden dat “de laatste man” nog steeds liep. Zijn kans op een geweldige eindtijd was intussen wel verkeken: hij kwam pas langs toen de meeste lopers al een tijd gepasseerd waren.

Toen ze allemaal voorbij waren, konden wij opruimen. Voor Esther, Mariet en mij zat de verzorging erop. Ben had in de pauze gekozen om met zijn partner de 25 km te gaan lopen. Willem en Paul (die de tocht tot de pastapauze had voorgelopen en daarna bij ons was aangesloten), moesten nog een paar uur.

Om 4 uur was ik bij de sporthal. Ik had verwacht dat ik in slaap zou vallen op het moment dat ik zou gaan zitten. Maar dat gebeurde niet. Nooit gedacht dat ik het zo lang vol zou houden.

Om kwart voor 5 kwam Frank binnen. Zijn eerste 110 zat erop! Vol trots nam hij zijn diploma in ontvangst. Van de Olympische Spelen hebben we die avond niet veel gezien.

De dag daarna wel: de hele dag hebben we languit op de bank gelegen. Frank nagenietend van een mooie wandeltocht en zijn eerste 110'er. En ook ik had een goed gevoel: ik had het volgehouden en ik heb genoten van de avond, nacht en dag!

(Ik ben benieuwd of de laatste man intussen is gearriveerd. Voor de organisatie: het was nummer 40)

-Gerda Woestenbergh-
(partner van Frank Marchand)





TRAININGSWEEKEND WINTELRE 2013

Begin 2013 organiseert wandelsportvereniging OLAT voor de 22e maal haar trainingsweekend. Opnieuw is gekozen voor kampeerboerderij 't Caves in de prachtige omgeving van Wintelre (nabij Eindhoven).

De trainingen zijn geschikt voor iedere wandelaar; van jong tot oud en van recreatie- tot snelwandelaar. Veel aandacht wordt er besteed aan het verbeteren van techniek en houding tijdens het wandelen. Naast de gezamenlijke onderdelen, waarbij met name 'warming-up' en 'coördinatie' centraal staan, wordt er iedere dag in verschillende groepen gewerkt. Iedere groep staat onder leiding van een eigen trainer, zodat er voldoende aandacht is voor elke afzonderlijke deelnemer.

Inschrijving is vanaf heden open. Het aantal inschrijvingen is aan een maximum gebonden, dus schrijf op tijd in. Deelname is mogelijk voor het hele weekend, maar ook voor een gedeelte daarvan. Aangemelde deelnemers ontvangen enkele weken vooraf nadere informatie over de locatie, het programma en een routebeschrijving.

DATUM: vrijdag 11 t/m zondag 13 januari 2013
aankomst op vrijdag vanaf 17.00 uur
vertrek op zondag ca 16.00 uur

LOKATIE: 't Caves, Veneind 5, 5513 NE Wintelre
telefoon 040-2051805

KOSTEN: personen vanaf 18 jaar: € 55,00
personen tot 18 jaar: € 35,00
korting OLAT-leden € 2,50
prijzen voor een losse dag: op aanvraag

INSCHRIJVING:
Inschrijving kan geschieden door de antwoordstrook in te zenden aan Henk Plasman, Weegbree 81, 5684 JC Best of aan henk.plasman@postnl.nl

Daarnaast dient het inschrijfgeld te worden overgemaakt op bankrekening 13.82.11.736 t.n.v. OLAT Sint-Oedenrode, onder vermelding van "Trainingsweekend 2013".

Bij annulering door een deelnemer wordt het volledige inschrijfgeld gerestitueerd, verminderd met €5,- aan organisatiekosten.

INLICHTINGEN:
Henk Plasman
06-10980674 of
0499-390324



INSCHRIJFFORMULIER VOOR DEELNAME AAN TRAININGSWEEKEND OLAT, 11 T/M 13 JANUARI 2013:

Naam: Voornaam

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon: E-mail:

Naam: Geb.dat.: m / v* OLAT-lid: ja / nee* Bedrag: €.....

Naam: Geb.dat.: m / v* OLAT-lid: ja / nee* Bedrag: €.....

Naam: Geb.dat.: m / v* OLAT-lid: ja / nee* Bedrag: €.....

Naam: Geb.dat.: m / v* OLAT-lid: ja / nee* Bedrag: €.....

Het totaalbedrag ad € is overgemaakt op de bankrekening van OLAT.

* doorhalen wat niet van toepassing is



LPS STAND CLUBKAMPIOENSCHAP

STAND PER 15 AUGUSTUS 2012

1		Martien van Achterberg	11645	21	M
2		Hans Pranger	9745	19	M
3	1	Sandra de Graaff	9405	21	V
4		Henk Vink	8905	19	M
5		Jan Dinnissen	8725	18	M
6		Gerrit Arfman	7315	16	M
7	2	Anita Pepers	7250	17	V
8	3	Hanny Klumpkens	6925	14	V
9		Hugo Prinsen	6595	14	M
10		Mart Douven	6510	15	M
11		Ernst Westerhoff	6500	11	M
12		Dennis van Reeden	6430	9	M
13		Koos van der Maden	6250	14	M
14	4	Marleen Ramakers	5655	13	V
15		Pieter Boots	5500	13	M
16		Wim van Cappelle	5400	10	M
17		Wilko van Nieuwenhuyzen	5390	10	M
18		Roel van der Wijst	5190	13	M
19		Wim van Gemert	4930	9	M
20		Huub Raijmakers	4830	9	M
	5	Connie Raijmakers	4830	9	V
22		Ton de Jong	4530	9	M
23		Nico van Hassel	4480	11	M
24		Peter van den Brink	4290	9	M
25		Rob van Stuivenberg	4130	9	M
26		Frank Marchand	4065	9	M
27		Cees Relou	4040	10	M
28		Dirk Donders	3995	11	M
29	6	Ineke Pijnenburg	3820	10	V
30	7	Nicole Nacken	3805	8	V
31		Ton Seetsen	3665	8	M
32		Hans van Heeswijk	3530	7	M
33		Rik Weverbergh	3510	6	M
34	8	Rinda Scheltens	3140	8	V
35		Rini Welten	2970	7	M
36		Cor v/d Heijden	2945	6	M
37		Jelte van der Zee	2900	6	M
38		Gerrit van Haandel	2730	5	M
39		Eric-jan van Oorschot	2635	5	M
40		Frits Mennen	2630	5	M
41		Rino Hamelink	2355	5	M
42		Servee Derks	2285	3	M
43		Rudolf van Rooy	2275	5	M
44		Erik Dikken	2025	5	M
45	9	Isis la Croix	1715	5	V
46		Theo Martens	1680	4	M
47		Piet van Buul	1543	3	M
48		Marco v Heel	1505	2	M

49		Co Tops	1450	3	M
50		Bart Lutke Schipholt	1405	2	M
51		Gerard Meeuws	1330	3	M
52		Claude Herman	1300	2	M
53	10	Coby Visser	1220	3	V
54		Wim vd Wittenboer	1170	3	M
55		Jack Hendriks	1145	2	M
56		Sjef Koolen	1120	3	M
57		Adri vd Graaff	1080	3	M
58		Jan Swinkels	1070	3	M
59	11	Ria Bens	1070	3	V
	11	Maria vd Berg	1070	3	V
61	13	Riet Emans	1000	2	V
62		Paul Canters	805	1	M
63	14	Caroline Dinnissen-Vernie	795	2	V
64		Rob Keetlaer	720	2	M
65		Paul Rohner	710	2	M
	15	Jeanne v Roosmalen	710	2	V
67		Klaas Bakker	650	1	M
	16	Jeannette v Boerdonk	650	1	V
69		Hans van Ginkel	610	1	M
		Jannet v Kleeff	610	1	V
71		Gerrit van Roosmalen	570	1	M
	18	Sjan v Roosmalen	570	1	V
73		Stefan Mutsaars	515	1	M
		Gerrie vd Aa	515	1	M
75		Wim Baken	365	1	M
76		Aad Huisman	360	1	M
	19	Trudy Toonen	360	1	V
	19	Tiny van Alphen	360	1	V
79		Wim Toonen	360	1	M
	21	Annie Beekmans	360	1	V
	21	Anneriet Janssen	360	1	V
	21	Mirelle vd Oetelaar	360	1	V
		Theo Gijzen	360	1	M
		Adrie Toonen	360	1	M
		Henk Klinkhamer	360	1	M
		Gerrit Legierse	360	1	M
		Bram Stelling	360	1	M
		Jan van Boerdonk	360	1	M
		Richard Klein Bennink	360	1	M
		Ted Liebrechts	360	1	M
		Peter vd Ven	360	1	M
92		Ben Duin	350	1	M
	24	Annemiek Karels	350	1	V
	24	Bea van Lieshout	350	1	V
		Willy Timmermans	350	1	M
	24	Lies Wesseling	350	1	V
	24	Anja van Kempen	350	1	V
	24	Rian Lacet	350	1	V
	24	Ans vd Oetelaar	350	1	V
100	30	Mirjam Kies	75	1	V



AGENDA CLUBKAMPIOENSCHAP

vrij/za 07 op 08 september	ZtotZ Zeewolde	110 km	19.00 uur	500	schema
za/zo 08 op 09 september	80 vd Langstraat Waalwijk	80 km	21.00 uur	360	schema-13.00u
za/zo 15 op 16 september	Nijmegen-Rotterdam	160 km	11.00 uur precies	700	
vr/za 14 op 15 september	KM Bergeijk	80 km	22.00 uur	360	
vrij/za 21 op 22 september	KM Haaksbergen	80 km	22.00 uur	360	
vr/za 21 op 22 september	K. M. Hyppolytushoef	80 km	22.00 uur	360	
vrij/za 28 op 29 september	Glasstad mars Leerdam	80 km	21.00 uur	360	
za/zo 29 op 30 sept	Posbank KM Velp	80 km	22.00 uur	360	
zondag 07 oktober	NK Snelwandelen Tilburg	50 km/ander afst	11.00 uur prec.	schema	250
vr/za 12 op 13 okt	Jub. Tocht Waalwijk	110-100-80-75 km	22.00 uur	500-250	
zaterdag 13 oktober	De LAT Berg en Dal	60 km dagtocht	07.30-08.00 uur	250	100
vrij/za 02 op 03 november	Nacht van Bocholtz NOAD	100 - 110 km	21.00 uur	500	

LET OP:

Er telt slechts 1 wandeling per weekend mee voor het clubkampioenschap. In totaal tellen er slechts 26 wandelingen mee voor het clubkampioenschap. Bij deelname aan meerdere tochten telt automatisch de tocht met het hoogste puntenaantal. Deelnemers aan onze clubcompetitie melden zich - bij voorkeur binnen 2 dagen na de tocht - bij Ad van Asten (tel. 0499-473767 of e-mail ips@olat.nl)

NK Veteranen, 10 juni org. Schelde Sport Terneuzen

	M45			5000 m
1	Wakkee, Rene	14-5-65	RWV	32.17.87
2	Versteeg, Cees	30-10-66	RWV	33.09.52
3	Koks, Paul	16-2-65	Haag Atl	37.19.82
	M50			5000 m
1	Beek, Harold van	14-4-62	RWV	23.51.72
2	Leijenaar, Richard	26-5-59	RWV	25.23.43
3	Riezebos, Gerrit	15-2-59	RWV	29.11.64
4	Knaap, Hans van der	9-12-59	RWV	29.46.52
	M55			5000 m
1	Cornelis, Jan	31-1-56	AV Holten	25.53.55
2	Hulselan, Boetje	22-5-55	OLAT	30.15.82
3	Bremen, Wim van	24-7-55	RWV	35.10.79
	M60			5000 m
1	Koenis, Theo	12-10-51	De Lat	27.49.66
2	Rohner, Fred	11-9-50	AV Unitas	30.10.29
3	Wijsman, Alex	3-2-48	De Lat	30.33.02
4	Duit, Be	25-5-49	De Lat	30.54.87
5	Wakeren, Hans van	2-3-49	AV Unitas	31.14.36
6	Bijl, Wim van der	31-10-39	RWV	32.51.99
7	Bijnen, Harry	22-3-52	DAK	34.19.62
	M75			5000 m
1	Bakker, Klaas	16-5-37	OLAT	34.05.27
2	Nijenhuis, Bauke te	14-10-35	RWV	34.29.40
3	Krabbendam, Bernard	11-8-34	De Lat	38.44.42
	V35			3000 m
1	Radder-Willems, Marleen	22-2-51	RWV	19.45.67
2	Bemmel-vd Bas, Ilonka v	20-11-72	RWV	22.30.54
3	Merwe, M. v.d.	18-3-53	AV Unitas	24.51.88

Baanwedstrijd, Gen Michaelis Best

				5000 m
1	Marc Haumesser	ACVA	1958	25.16.90
2	Richard Leijenaar	RWV	1959	25.47.17
3	Wilfried van Bremen	RWV	1987	27.10.06
4	Ronnie Timmermans	RWV	1982	28.06.39
5	Jan Netten	DAK	1968	28.13.67
6	Peter van Hove	ACHL	1981	29.34.29
7	Gerrit Riezebos	RWV	1959	30.11.40
8	Hans van der Knaap	RWV	1959	31.06.59
9	Fred Röhner	Unitas	1950	31.52.19
10	Klaas Bakker	OLAT	1937	33.56.23
11	Roland Limpens	NWB	1978	34.50.70
12	Ad Leermakers	DAK	1951	35.47.31
13	Bernard Krabbendam	de LAT	1934	38.37.38
	mannen			3000 m
1	Harold van Beek	RWV	1962	14.17,75 NR
2	Ondrej Chylek	Tsjechie	1993	14.48.80
3	Boetje Hulselan	OLAT	1955	17.33.00
4	Ad van Oyen	av W	1944	19.25.17
	vrouwen			3000 m
1	Liesbet de Smet	Duffel	1982	17.44.83
2	Yvonne Grootswagers	DAK	1978	20.36.76
3	Ilonka van Bemmel	RWV	1972	21.57.90
4	Marianne Vugts	t. Boetje	1955	22.11.79
5	Tilly van de Merwe	Unitas	1953	25.27.23
				1000 m
1	Stijn van Nierop	DAK	1999	6.40.11
2	Lara Dumont	DAK	2001	7.07.28
3	Anne van Nierop	DAK	2003	7.19.73
4	Tristan van Hove	ACHL	2003	7.23.45
5	Jasper van Hove	ACHL	2006	8.48.72

Geslaagde Kempenlandtocht

Het is telkens toch weer een drukte van belang om met betrekkelijk weinig vrijwilligers een evenement als de Kempenlandtocht op de been te brengen. Eerst zit je een paar maanden trouw de voorinschrijvingen te registreren en ondertussen moeten toch ook besluiten worden genomen over inkopen voor de verzorging onderweg. Vergunningen worden aangevraagd en er worden afspraken gemaakt met de horeca op de route. Vervoer voor de bagage en verzorging moet geregeld worden en wij proberen zoveel mogelijk dezelfde verzorgers op de posten te krijgen; zij immers kennen de deelnemers als geen ander.

Gelukkig lukte het ook dit jaar weer allemaal, behalve bij de voorpijling, daar kregen we onverwacht een tegenvaller. Een paar dagen voor de tocht bleken twee vaste krachten plotseling niet beschikbaar. Ga dan maar eens zoeken, midden in de vakantieperiode. Paul Canters en Hugo Prinsen hebben er een hele kluit aan gehad om het parkoers van 75 km in een paar dagen voor de tocht met verf en kwast te belopen. En ook zij moesten tijdens de hele duur van de tocht weer in actie zijn. Chapeau !

Met het team van de KWD waren afspraken gemaakt over de inkoop en ook het materiaalteam had een overzicht van de spullen die nodig waren om alles op rolletjes te laten draaien. Uit het hele land en zelfs uit Kasterlee kwamen helpende handen opdagen om het de wandelaars aan niets te laten ontbreken.

Ondertussen waren ook de verzorgingswagens A en B beladen en konden de twee teams positie gaan kiezen op het parkoers. Team A werd bezet door: Ben van der Velden, Esther van der Velden, Mariet Douven en Gerda Woestenberg, nieuw in het team en Willem Schoonhen. Team B werd aangevoerd door Jack Klumpkens, met Coby Cissen, Maria van

den Hoogenhoff en Mia van Gorp.

Omstreeks half zeven begonnen Hugo Prinsen, Wim van Gemert en Dario Legito aan het voorlopen van de langeafstand route door de Kempen. Om 6.00 uur in de ochtend waren zij terug in de kantine; een mooie klus was geklaard.

Ook de paperassen voor de deelnemers die vooraf hadden ingeschreven lagen gereed. In de kantine van de kynologenclub zat rond 18.00 uur iedereen klaar om de wandelaars te ontvangen. Alice van Dyk, Marian Post en Henk Plasman droegen zorg dat daar alles op rolletjes verliep. 110 km-wandelaars laten meestal niets aan het toeval over en hier hadden we ook de meeste voorinschrijvingen. Toch kwamen hier nog een tiental na-inschrijvers opdagen.

45 wandelaars vertrokken om precies 20.00 uur voor het nachttraject van 75 km door de nachtelijke Kempen. Vooraf had marsleider Pierre Emans hen ingewijd over het verloop en met een routebeschrijving in de hand kon er niets fout gaan.

De bagagewagen met de tassen van de wandelaars vertrok iets over 20.00 uur richting Zomerhof in Borkel. Hier was de bezetting Paul Canters en later op de avond EHBO-er Hans, die verder de hele nacht op koers bleef.

Tegen 21.30 uur kwamen de eerste Kennedymars-wandelaars binnen druppelen. Drie kwartier later stonden de wandelaars in de rij voor de inschrijftafel en moesten er zelfs startkaarten en routebeschrijvingen worden bijgemaakt. Het was even echt druk.

Maar om precies 23.00 uur kon Pierre de hele meute wegfluiten en draaide de Kempenlandtocht weer op volle toeren. Op de 80 km-route, die voor een groot deel samenliep met de langste afstand, zijn 74 deelnemers van start gegaan.



Onderweg waren zes wagenrustposten, waar de wandelaars een keuze konden maken uit een diversiteit aan drinken en hapjes.

Op twee posten was zelfs soep met balletjes te krijgen en daarnaast waren er nog twee caférustposten en de grote rust 's morgens in de kantine, waar de wandelaars een pastamaaltijd kregen aangeboden. De hele nacht bleef het zo goed als droog en bij de wandelaars en de verzorging zat de sfeer er goed in. 's Nachts verliep alles naar wens; een wandelaar op de 110 km verdween tijdelijk van het reguliere parkoers, maar hij dook bij morgenstond weer op bij post 5. Een gast op de 80 km meende alle tijd te hebben op de laatste caférustpost. Hem werd de wacht aangezegd.

Bij de rustposten werden verder geen problemen gemeld en wij konden ons opmaken voor het laatste stuk van het nachtraject.

Na de drie voorlopers: Hugo, Wim en Dario, zijn het Rudy de Roovere en Ton van Andel die zich om 6.55 uur als eersten in de kantine melden na het voltooien van het nachtraject van respectievelijk 75 en 55 km. In de kantine krijgen de wandelaars een pastamaaltijd aangeboden, die goed in de smaak blijkt te vallen. Riet Emans en Henny Moonen zijn om 5.00 uur in de morgen speciaal uit Weert overgekomen om voor dit hapje te zorgen. Geweldig!

Tijdens deze onderbreking die voor de 110 km tot uiterlijk 10.30 uur en voor de 80 km tot uiterlijk 11.30 uur mocht duren, maakte een verslaggever van het Eindhovens Dagblad van de gelegenheid gebruik om met diverse wandelaars een praatje te maken. Zijn impressie met een mooie actiefoto stond maandagmorgen in de krant en op de digitale editie van internet. Niet iedereen bleek achteraf zonder kleerscheuren uit de nachtelijke opdracht te zijn gekomen. 'Hartverscheurend' was de opgave van een jonge man van amper zestien jaren, die het moest bezuren dat zijn vader 'de pijp' voortijdig had leeg gerookt. Twee dames uit Someren liepen het nachtraject als oefening voor de 95 km lange KIKA-tocht ergens in september. En er was nog een drietal individuele wandelaars dat het niet meer zag zitten om nog eens 25 km te gaan genieten van al het moois dat de Kempische Wandeldagen voor hen in petto had.

Bij vertrek uit de kantine kregen de wandelaars de routebeschrijving voor de Kempische Wandeldagen mee op hun tocht die op zaterdag via Nueneen ging. Voor hen waren er ook een paar consumptiebonnen voor gebruik bij de wagenrustposten van de KWD. Verder konden deze wandelaars nog even langs gaan bij een tussenpostje en nog een caférust in Nueneen, maar daar was het wel voor eigen rekening.

De meeste dames en heren die de voorgaande nacht de posten onderweg hadden bezet, gingen ook op de dagroute nog eens welgemoed aan de slag om onderweg de wandelaars nog eens extra bij te staan. Wij kunnen hiervoor alleen maar onze grote bewondering uiten. Om iets voor half 12 moest onze marsleider nogmaals de wacht aan-

zeggen bij dezelfde wandelaar die ook in de nacht deze waarschuwing kreeg. Toen hij om 5 over half twaalf nog niet wenste te vertrekken, werd hij formeel uit de tocht genomen en voor verdere deelname gediskwalificeerd. Meeneer ging hier niet mee akkoord en vervolgens zijn eigen weg.

Het afmeldingsbureau werd gedurende de morgen verplaatst naar de sporthal, waar vanaf 11.00 uur de eerste deelnemers aan de Kempenlandtocht kwamen binnen druppelen. De eerste die zich afmeldde was Ton van Andel, die eerder die morgen ook al voorop ging. Rudy, voltooide het verdere verloop op de verste afstand van de KWD in een trager tempo, maar nu wel in gezelschap van zijn vrouw. Als uiteindelijk bewijs van het met succes voltooien van de Kempenlandtocht ontvingen de gelukkigen uit handen van Alice en Marion ten slotte een diploma op naam, een sticker en stempeltjes op kaarten en in boekjes waarmee ze nog hun hele verdere carrière kunnen blijven pronken.

Tegen 19.00 uur was iedereen over de streep en konden wij terugzien op een geslaagde wandeltocht. Uiteindelijk zijn er van de 118 deelnemers die op vrijdagavond waren gestart 109 als geslaagd over de streep gekomen.

Dank aan de deelnemers en alle vrijwilligers die zich grandioos hebben ingezet. Op maandag kwamen er diverse mailtjes binnen van wandelaars die hun dank en bewondering voor jullie niet achterwege wilden laten. We hebben ze jullie met plezier toegestuurd. Verder ook dank aan de medewerkers van de KWD en de Kynologenclub.

Het laatste bedankje kwam vanmorgen binnen, dat drukken we hierbij af:

Beste organisatie,

Wij wilden jullie langs deze weg nogmaals bedanken voor de gezelligheid en de goede organisatie van jullie Kempenlandtocht. Eten en drinken was er meer dan genoeg, de bewegwijzering was prima geregeld, iedereen was aardig, de pastamaaltijd lekker gekookt maar wij vonden 80 km wel een heel eind!

Pauline en Brenda uit Arnhem



Centurion Vereniging Nederland

Het is jarenlang de gewoonte geweest om jaarlijks in de WandelSportBode een verhaaltje te plaatsen over de wandeltitel Centurion. Maar dat gaat ook vervelen en inmiddels is het al weer heel wat edities geleden dat de Centurion Vereniging Nederland hier enige uitleg verschafte.

A Centurion is one who, as an amateur, has successfully completed a 100 miles race walking event in Great-Britain within 24 hours.

De definitie om mee te beginnen luidt: een Centurion is iemand die als amateur, op een wedstrijd in het Verenigd Koninkrijk, binnen 24 uur 100 mijl (160,934 kilometer) wandelt. Deze definitie bestaat al sinds een groep lange afstandswandelaars op 11 mei 1911 bijeen kwam in de Ship And Turtle bar, Leadenhall Street 131 in London. Het wedstrijdwandelen was in die tijd zeer populair en onderhevig aan de nodige weddenschappen (vandaar de term 'als amateur'). Op die elfde mei werd de Brotherhood Of Centurions opgericht.

Sindsdien wordt er jaarlijks ergens in Engeland en omstreken een wedstrijd over 100 mijl georganiseerd, waarbij ervaren lange afstandswandelaars de titel Centurion proberen te bemachtigen. De Centuriontitel is genummerd en behoud je voor het leven. De titel gaat vergezeld van de beroemde blauw-witte badge en een gegraveerde en genummerde speld. Het is één van de meest prestigieuze onderscheidingen binnen de wandelsport. De Centuriontitel heeft dan ook in vele landen



navolging gekregen. Zo zijn er tegenwoordig Continental Centurions (Nederland), Australian Centurions, Centurions U.S.A., New Zealand Centurions en Malaysian Centurions. Maar ook titels als Honderdman, Kennedy-walker, Kennedyvriend en Long Distance Walker zijn alle verre afstammelingen van de Brotherhood.

In 1959 ging er voor het eerst een groepje Nederlanders naar Engeland om deel te nemen aan een Centurionwedstrijd. Lieuwe Schol werd de eerste Nederlandse Centurion in 20.31 uur. Binnen enkele jaren bleek dat de Nederlanders wel warm liepen voor deze uitdaging, want het aantal overzeese lopers nam zo snel toe dat de Engelsen in 1966 aan de Nederlanders vroegen om de Centurion Vereniging Nederland (C.V.N.) op te richten. Deze aan de Brotherhood gelieerde vereniging kon hen dan assisteren bij de inschrijving van Nederlandse (en andere West-Europese) lopers, want die vreemde namen en verenigingen, dat snapten de Engelsen niet zo goed. Voor donateurs van de C.V.N. is er een jaarlijkse reünie en tweemaal per jaar een clubblad met uitslagen en verhalen van de Centurions.

Op 14 mei 2011, honderd jaar en drie dagen na de oprichting, vierde de Brotherhood Of Centurions haar eeuwfeest. Er waren op dat moment precies 1080 Centurions. Dat lijkt vreemd, omdat het hoogst uitgereikte nummer 1082 is, maar door administratieve slordigheidjes bestaan Centurions 99 en 453 niet. Die administratieve slordigheden behoren gelukkig tot het verleden, evenals een heleboel heldhaftige wandelwedstrijden en stoere verhalen. Die zijn allemaal opgetekend in het Centurion Handbook, waarvan in mei 2011 een nieuwe editie is verschenen.

Op 22 en 23 september 2012 is de volgende gelegenheid om de Centurion-

titel te behalen. We gaan dan 24 uur wandelen in het Lower Castle Park in Colchester. Dat is een bekende en prettige ronde, waar we sinds 1996 al vier keer liepen. Ongetwijfeld levert deze honderd mijl een goede opvolger voor de Belg Remi Cnudde, Centurion 1097 (momenteel de Centurion met het hoogste nummer). Voor nummer 1100 dient u dus als derde nieuwe Centurion over de streep te komen, maar onthoudt dat de vijfde nieuwe Centurion aan de finish in Colchester eigenlijk de 1100^e is. Maar er zijn nog meer mooie trofeeën te vergeven; voor een compleet overzicht kunt u de website raad-plegen:

www.centurionverenigingnederland.nl

Dan is er nog één onderwerp dat enige toelichting behoeft. Veel mensen blijken de Continental Centuriontitel te combineren met Centurion Vereniging Nederland. En dat is niet juist. De C.V.N. houdt zich bezig met de Centuriontitel (in Engeland te behalen). Die andere titel wordt beheerd door de R.W.V. en de OLAT en is te behalen op de jaarlijkse 24 uur in Schiedam of Weert. U kunt met een Continental Centuriontitel dus niet donateur worden van de C.V.N.; daarvoor zal men toch eerst in Engeland moeten slagen.

Voor meer informatie of uitslagen en foto's uit onze rijke geschiedenis kunt u eens onze internetsite bezoeken. En mocht u dit jaar naar Colchester gaan, laat dat dan even weten aan het bestuur van de C.V.N.: Gerrit de Jong, Centurion 456, Piet Jansens, Centurion 389, Rudy Schoors, Centurion 1062, Carolien Mestdagh, Centurion 1061 of mijzelf. En om met zo'n mooie oneliner af te sluiten:

The spirit of Centurionism is strong, and being based on a solid foundation, will endure.

-Frans Leijtens-Centurion 949

OLAT Kempenlandtocht 2012



De lange termijn vooruitzichten aangaande het weer zijn bar en boos, gelukkig tegen het weekend wat afgezwakt tot buien. Als we op weg zijn naar Geldrop valt er een vreselijke bui op ons neer. Het gaat zo hard dat we de snelheid moeten minderen tot 70 en ik zeg dat ik er niet aan moet denken zo'n bui tijdens het wandelen op me neer te krijgen.

Op de plaats van bestemming aangekomen is het dan ook niet meer zo warm als aan het begin van de vrijdag, dus ik doe mijn lange broek en jack aan en knoop vooral mijn regenjack om. Mijn zware regencap laat ik in de weekendtas zitten.

Rare combinaties

Dan melden we ons aan. Binnen is het net een reünie, we zien vele Kennedy-walkers weer en de vrijwilligers van de OLAT.



Om elf uur gaan we na een korte toespraak van start. Het is al donker, maar niet helemaal, want de bijna volle maan schijnt. We wandelen Geldrop door, langs de opvallende kerk en gaan onder het station door om een heel lang fietspad te gaan volgen. Eerst vlak langs het spoor, maar later door een natuurgebied. Als het licht is, is het hier vast schitterend zeggen we tegen elkaar, nu kun je er niet veel meer van zien dan veel bomen en af en toe een vennetje vlak naast het pad. Het is wel

even oppassen bij kruisende paden want dan is er een 'vlucht-heuveltje' midden in het pad met een paaltje. Maar wandelaars zijn zo sociaal



om 'paaltje' te roepen voor degenen die achter hen komen, hoewel je gaandeweg het fietspad steeds meer alleen komt te lopen omdat het peloton uit elkaar valt.

Na het fietspad volgt het enige donkere stuk met een pad dat niet helemaal vlak is, dus even oppassen geblazen, maar dan bereiken we al de eerste post (post 2 i.v.m. de 110) voor een lekkere bak groentesoep. Ik neem er een evergreen bij.... en een stukje kaas, stukje boerenmetworst, druivensuiker en enkele pepermuntjes. En daarmee laat ik de dropjes, partjes sinaasappel en nog veel meer lekkers liggen! Twee agenten komen even op de post kijken, maar vertrekken na een praatje weer.

Nu gaan we verder langs een verlichte weg richting Valkenswaard. Over het industrieterrein en dan langs een watteradmolen aan de Dommel waar vorig jaar enkele mensen gezellig op het terras zaten. Maar nu is het er stil. Het is dan ook veel koeler. Bij een

bruggetje over de Dommel staat een koppeltje ganzen waar we een foto van willen maken. Maar dan komen de dieren blazend op ons af, waarschijnlijk omdat we even stil blijven staan. Ik ben blij dat ze niet in mijn benen pikken, maar ik heb wel 'een foto'!

We treffen nog twee wagenrusten met o.a. ook tomatensoep naast het traditionele, zeer uitgebreide, assortiment. Het enige dat je nog zou kunnen missen is een toilet. Niet voor kleine boodschappen, daarvoor is in het donker al snel een ongezien plekje te vinden, maar voor de grote boodschap.

We zijn al enkele kappelletjes gepasseerd als we het plaatsje Riethoven in gaan om in café 'De Sleutel' te komen voor de tassenrust. Het is er gezellig druk, ook met veel wandelaars van de 110.

Ik doe, zittend op mijn stoel, mijn ogen even dicht. Natuurlijk moet dat op de foto en 'dreigt' een ander 'mij wel even wakker te kussen' maar hij is zijn paard vergeten. En eenmaal toch weer op





pad concludeer ik dat ik nog niet naar het toilet ben geweest!!

Plotseling vliegt er een kat op ons af.... Het wordt nog gevaarlijk om hier te wandelen! Maar het gaat om een nog jong en speels dier. Buiten de maan zien we ook steeds meer sterren w.o. een heel heldere. We vragen om ons heen of dat de poolster is. Uiteindelijk wordt dat beaamd, maar even later mompelt de wandelaar dat dat toch niet helemaal zeker is.

We passeren de volgende waterradmolen, de Volmolen, terwijl het langzaam licht begint te worden. En zo bereiken we de volgende wagenrust. Ook hier nemen we weer even de tijd om van al het lekkers te genieten onder het genot van een bakje koffie. Dat leidt overigens niet zelden tot rare combinaties als koffie met kaas en boerenmetworst.

Stille hint...

Ik maak foto's van de prachtige huizen die we passeren. Een man merkt op dat er een kopie van een jaren dertig huis tussen staat. Hij heeft zelf een echt jaren dertig huis... met alle ongemakken van dien. Ik roem zelf namelijk altijd nieuwbouw met al zijn comfort. De man loopt over het gras omdat dat lekker zacht loopt. Verder was de route tot nu toe veel verhard i.v.m. de duisternis. Of zoals hij zelf zegt: "Ik loop de kantjes er vanaf." Niet veel verder zegt hij dat bij twee paaltjes precies de helft van de tocht is. We maken er een foto van en ik vraag me af hoe hij dat zo precies kan weten. Maar later valt bij



mij het kwartje: hij had de routebeschrijving wél in zijn hand en las daarop mee. Hij zegt ook dat we in Waalre lopen..... van dat gemeentehuis waarop een terroristische aanslag is gepleegd. Oh ja, ligt dat hier!

We gaan verder langs de Aalstermolen. De dronken man die vorig jaar voor het pand lag is weg merkt Adriaan heel droog op. Hebben ze hem toch opgehaald. We maken foto's van een kapelletje en de kerk en steken de weg over om bij een bouwput te komen. 'Heeft hier het gemeentehuis gestaan?' vragen we ons af. Er staat in ieder geval een niet afgesloten Dixi mét toiletpapier dus ik maak daar dankbaar gebruik van. Adriaan gaat na mij.

Het dorp wordt weer verlaten via een schattig bruggetje en zo komen we weer in het landelijke en in de bossen met heide. Daar valt mijn oog ook op de vele orchideeën die gewoon langs

het pad groeien. Nadere beschouwing leert me dat het bloemetje zelfs lijkt op die van de tropische exemplaren die je veel in huis ziet staan.

We worden gewaarschuwd voor de eikenprocessierups en langs koeien, rietsigaren en een groot snelwegviaduct, waar de zon heerlijk boven schijnt,

komen we ook bij het viaduct dat wij moeten hebben. Hier staat namelijk onze voorlopig laatste wagenrust met vlafliip. Geen vlafliip dus! We zijn vrij laat, er lopen er nog maar een stuk of 15 achter ons en het is dus gewoon op.





Een man zit als een 'dood vogeltje' bij de post. Hij heeft haas gespeeld voor zijn zoon die nu al door is. Volgens vader heeft hij zijn ontbijt al achter zijn kiezen en is al door. Hij houdt het zelf voor gezien. We moedigen hem aan om toch door te lopen tot de Kynologclub waar het ontbijt klaar staat, die 9 km moet toch nog lukken. Adriaan maakt een foto van hem, terwijl ik zeg dat hij dan wel zijn vingers als hazenoren langs zijn hoofd moet houden, wat hij braaf doet. Aan zijn gevoel voor humor mankeert niets. Pas dan zeg ik dat we ook een site hebben... We nemen een kijkje aan het randje van één of ander dorp met een prachtige fontein en gaan dan allerlei groene paadjes af langs boerderijen, paarden en kapelletjes om in de nieuwbouw van Geldrop te komen. Ons pad wordt gekruist door golfers met hun 'karretje' met clubs. Het golfparkoers blijkt via de nieuwbouwwijk te gaan. Zegt een van de golfers tenminste.

Als we de macaronipost naderen stapt 'de haas' juist uit de bezemwagen. Het loopt tegen tien en wat betekent dat we 11 uur over de eerste 55 km hebben gedaan. Een tempo van 5 km per uur! Als we zo door gaan en de komende 25 km in vijf uur doen zullen we 16 uur over de hele tocht doen. Een dieprecord! (Maar wat wil je als je onderweg een beetje orchideeën gaat zitten fotograferen!)

Eerst gaan we uitgebreid genieten van het macaroniontbijt. Dat smaakt weer perfect, evenals vorig jaar. En kreeg ik het vorig jaar niet weg..... nu had ik

bouwd wordt als ik me kan heugen. Afgewisseld met veel ander landelijks als de mooiste boerderijen in typisch donkergroen - okergeel geschilderd.



nog wel een bak op gekund. Maar er komen er nog meer die willen ontbijten, dus als men komt informeren of we door gaan, doen we dat dan ook maar.

Opgefrist terug

We lopen naar sporthal 'De Kievit' van waar we gelijk op gaan lopen met de wandelaars van de Kempische Wandeldagen. Het is dan ook meteen al gezellig druk op de rode fietspaden die ons het dorp weer uit voeren. We treffen veel maïs, wat hier al zo lang ver-

Gezellig kletsend met Sandra en Bertus komen we op de volgende wagenrust aan. Toevallig op dezelfde plek als de allereerste rust tijdens de eerste Kempische Wandeldagen met zoon Sebastian. Maar ook hier zijn we te laat.... dit keer voor de vlaai. Geen kruimel meer van over! Maar het mag de pret niet drukken. Doorkletsend met Sandra en Bertus vliegen de kilometers onder onze voeten door. Zo mis je wel veel van wat er te zien is, maar ik zie wel de groep ooevaars die in een weiland staat.

We komen bij een extra post voor de 80 en 110 km waar we dankbaar gebruik van maken, want het is inmiddels behoorlijk warm aan het worden. Hier is nog wel vla en yoghurt!

Helaas moet ik op de splitsing van de 80/110 gedag zeggen tegen Sandra en Bertus en ik wacht er op Adriaan die wat achter is geraakt. Heb je dit nog gezien.... en dat..... nee, als je kletst mis je dingen die langs het parkoers te zien zijn.

We komen in Nuenen, 'Van Gogh-village', waar we rusten bij Café Schaf-rath. Voordeel van niet zo vroeg zijn is dat er nu zitplaatsen zijn. Ik maak foto's van het beeldje van Vincent en klets links en rechts bij met bekende wandelaars van de Kempische Wandeldagen en andere tochten. Die zie je anders niet tijdens een Kennedytocht. Harry komt er ook met zijn wandelmaat aan. Aan onze tafel is nog ruimte dus hij komt er bij zitten en wij stappen op, want we begrijpen best dat ze hier voor hun rust even gaan zitten.

We maken foto's van de Clemenskerk en slagen er zelfs in fout te lopen. Alle andere wandelaars zijn gelijk in paniek.... maar die moeten gewoon hun pijlen blijven volgen zeggen wij. Wij lopen terug naar de gemiste pijl en vervolgen de route, weer dezelfde inhalend. Dat is na elke rust ook al zo en er zijn inmiddels wandelaars die bij het passeren zeggen: "We dachten al waar blijven jullie nu?"

Langs de jaarlijkse bezienswaardigheid, de Sint Anthoniuskapel, komen we op de laatste rust bij de Collse watermolen. Hier is ook de vlaai op dus we doen het maar met een appelkoek. Dan volgen we de Kleine Dommel, de laatste 4 km. Het is prachtig, maar het is ook steeds warmer geworden. We beginnen het nu echt zat te worden. Ik moet wel weer aan 'vroeger' denken. Toen stond er ergens aan de overkant van het water een zwart schaap tussen het groen die ik op een beer vond lijken..... zoon Timothy vond dat echter niet grappig, hij werd er een beetje

angstig van.

Maar dan komt toch de Kynologenclub in zicht. We moeten echter de parkeerplaats nog over om te finishen in de sporthal. Adriaan loopt gelijk naar zijn auto om zijn Crocs aan te doen terwijl ik de laatste meters afleg en Harry naar buiten zie komen om richting het station te gaan. Hoe kan die nu weer voor ons aan de finish zijn gekomen? Waarschijnlijk gepasseerd toen wij fout liepen. We melden ons af in de gezellige hal en na een biertje en een broodje kroket stappen we onder de douche om opgefrist de reis naar huis aan te vangen.

En als we bij Schiphol rijden stort er weer een gigantische bui op de auto neer. Ik moet vaart minderen tot 70. Wat hebben we het getroffen met het weer!

80 km: 23:00u – 16:30u. (en dat blijkt nog niet eens hét diepterecord te zijn zoals ik vreesde!)

*-Monique van der Slot-
wandelverhalen.wordpress.com*



Hallo Wandelaars

Hier ben ik weer met een wandelverslag van de Vierdaagse van Nijmegen.

Zaterdag 14 juli vertrekken Kees en ik richting Nijmegen om ons voor te bereiden op het grote wandelfeest. Tijdens deze dagen verblijven wij in hotel Haarhuis in Arnhem, dat is al zo sinds 2005. Het is een goede accommodatie waar we ons best thuis voelen.

Zondag wonen we in Nijmegen de dienst bij in de Sint Stevenskerk, het is er behoorlijk druk. Daarna besluiten Kees en ik om een kopje koffie te gaan drinken op de Markt. Natuurlijk in de open lucht, want het is mooi weer. Om 13.00 uur wandelen wij naar de Wedren en het Julianaplein, om onze startkaarten op te halen. Het is er al behoorlijk druk. Eerst staan wij een tijd in de wachtrij voor stalletje A, waar Kees zijn spullen moet ophalen. Daarna gaan we vlug naar stalletje P voor mijn startbewijs. Binnen een uurtje is alles voor elkaar en kunnen we onbezorgd uitzien naar de start op dinsdagmorgen.

Maandag slapen we lekker uit en gebruiken pas rond 9.00 uur het ontbijt in ons hotel. Hierna maken wij een wandeling door Arnhem en bezoeken ondermeer het Airborneplein. 's Middags reizen we naar Nijmegen en gaan daar naar de Waalkade, waar onze wandelploeg bij elkaar komt. Het zijn allemaal vrienden van de Ronnie Tober-foundation. Om 14.00 uur gaan we naar de bijeenkomst van de Gouden kruisdragers in het Kolping huis. Aanvankelijk is het goed weer, maar nu kondigen zich de eerste buien aan. Wij besluiten om meteen naar Arnhem terug te keren. We kunnen hier in alle rust genieten van een kopje koffie en een borreltje. Die avond kruipe we vroeg onder de dekens.

Dinsdag verstoort de wekker onze nachtrust al om 5.00 uur.

De eerste dag van de Vierdaagse gaat over Elst en dat vind ik een mooie route. Het is gebruikelijk om alle rustposten van verenigingen die wij goed kennen met ons bezoek te vereren. Dat zijn de OLAT, De Sprong en de R.T.F. Daar komen we vandaag ook als eerste langs. Het plaatsje heet Bemmelen en de klok wijst 9.40 uur. Daarna volgt De Sprong, die staan in Elst. Hier ontmoeten we Huub en Bert die verder met ons mee wandelen. Op weg naar Nijmegen treffen we nog de rustpost van de OLAT. We melden ons om 16.00 uur af en krijgen de kaart voor woensdag.

Woensdag is de dag van Wijchen.

Deze dag wordt over het algemeen als de zwaarste beleefd. Persoonlijk kom ik deze dag meestal goed door en vandaag helpt het betrekkelijk goede weer zeker ook een handje. Het blijft droog en het zonnetje komt er af en toe zelfs bij.

Wij zijn vanmorgen om 7.45 uur aan de wandeling begonnen en omstreeks 10 uur komen we bij de rustpost van De Sprong. Hier maak ik gebruik van de 'pitstop', want je moet af en toe toch wat kwijt. Huub en Ben zijn er nu ook weer bij en samen wandelen wij gezell

ig naar Alverna. Daar staat de post van de OLAT. In Wijchen is het weer volop feest en bij De Sprong staat de soep klaar. In Woezik staat de post van de R.T.F. met broodjes en fruit. Evenals gisteren kunnen we ons om 16.00 uur afmelden.

Donderdag is de bergetappe, die wordt ook wel de dag van Groesbeek genoemd.

Vanmorgen zijn we met de trein van 6.24 uur naar Nijmegen gereisd, waar we om 7.00 uur aankomen. Als we om 7.45 uur bij de Wedren aan onze wandeling beginnen, is het nog droog. Grijze wolken doen vermoeden dat we niet veel zon te zien zullen krijgen. Wij schrikken van het grote aantal uitvalers. Rond half tien zijn we in Malden en denken daar blindelings onze verzorgingspost te vinden. Bij 'Dichter Bij' staat echter niemand, maar gelukkig wel een stukje verderop aan de overkant van de weg. Hier komen Ben en Anke aansluiten en even later ook Ben van de WIEGO. Niet veel later zit de hele groep bij de RTF of De Sprong alweer aan de koffie, zelfs Huub heeft de weg tot hier gevonden. Tussen Berg en Dal en Nijmegen begint het steeds harder te regenen en als wij ons uiteindelijk om 16.00 uur afmelden, hebben



we geen droog stukje kleren meer aan ons lijf. Wij besluiten meteen naar Arnhem te reizen, waar ik de schoenen in de wasdroger stop. Die heb ik morgenvroeg immers weer nodig voor de laatste etappe.

Vrijdag beginnen we aan de laatste wandeletappe, straks wandelen we nog door Heumen en Malden. Maar de eerste stop is bij De Sprong. Het zal zowat half tien zijn als ik aan mijn eerste kop soep begin. Kees, Huub en Bert

zijn ook present. Wij maken de afspraak om elkaar verderop weer te ontmoeten, maar dat gaat helaas fout. Wij zien elkaar pas veel later weer.

Gelukkig houdt het weer zich goed en de zon komt er ook geregeld door. Ik voel me prima, maar ben blij dat ik na al die dagen zoeken toch eindelijk het naambordje Nijmegen en de Annastraat vind.

Uiteindelijk gaan we met onze groep naar Het Eind en dan is er Ronnie er ook weer bij.

Tot slot willen Kees en ik alle sponsoren, verzorgers van RTF, De Sprong en de OLAT bedanken voor de goede zorgen onderweg, evenals de Nederlandse Spoorwegen en de organisatie van de Vierdaagse.

Ik moet nog lachen als ik aan Ans denk, die zaterdag nog niet door heeft dat het afgelopen is en dat de startkaart niet meer geldig is.

-Kees en Inge Mol, de Globetrotters-



DEELNEMERS VIERDAAGSE 2012

Gefinisht in Nijmegen

Stand bijgewerkt t/m 15 augustus

x	Naam	Woonplaats
49	Connie Raijmakers	Oss
48	Piet Selten	Mill
43	Huub Raijmakers	Oss
42	Martin Swarts	Veldhoven
39	Theo Tromp	Weert
35	Ben Duin	Nijmegen
34	Ton Schenkelaars	Veldhoven
34	Peter vd Ven	Veldhoven
33	Wim vd Wittenboer	Eindhoven
32	Coos Verburg	Driebergen
31	Henk Frijters	Roosendaal
30	Rino Hamelink	Best
29	Klaas Bakker	Vught
29	Wim Kennis	Hapert
27	Willy Timmermans	Veghel
26	Ernst-Jan van Eck	Rotterdam
26	Henk Vink	Schelluinen
26	Kees Mol	Breda
25	Maria van Sleeuwen	Boekel
24	Johan van den Hoogenhoff	Helmond
23	Tonny van Neerven	Beek en Donk
23	Wilma Petersen	St.-Oedenrode
22	Erik Dikken	Nijmegen
22	Annie Beekmans	Beek en Donk
22	Richard Klein Bennink	Zutphen
22	Antoon Asveld	St.-Oedenrode
22	Lies Wesseling	Berlicum
21	Peter vd Brink	Laren
20	Fred Fisser	Boxtel
19	Hanny Klumpkens	Sevenum
19	Martijn Vos	Waalre
17	Willemien Hietland	Aalten
16	Betsie Geerts	Gemonde
15	Sjef van Gestel	Eindhoven
15	Jacqueline Oomen	Nuenen
14	Willy de Haas	Helmond
14	Nellie Lenssen	Oorschot
14	Rudolf van Rooy	Eindhoven
14	D. Verschuijten-van Eijk	Nijnsel

13	Ron van Dijk	Deurne
13	Rob Keetlaer	Best
12	Piet van Buul	Eindhoven
12	Jan Dinnissen	Wijchen
12	Adrie Toonen	Wijchen
12	Cor Verschuijten	Nijnsel
11	Marco van Heel	Helmond
11	Jelte vd Zee	Vleuten
11	Tiny Ruijs	Erp
10	Isis la Croix	Nijmegen
10	Anita Pepers	Veghel
10	Martien Janssen	Deurne
10	Anika Niesert	Maarssen
10	Nel Bruins	Nijnsel
9	Nico van Hassel	Rosmalen
9	Ciel van Wichen	Eindhoven
9	Jos van Zantvoort	Geldrop
9	Jannet van Kleeff	Hoek van Holland
9	Maria vd Berg	Veghel
8	Henry Gerrits	St.-Michielsgestel
8	Hans van Erp	Nuenen
8	Walther Eickmans	Eindhoven
8	Tine Verberne	Helmond
8	Coby Kersten	Goirle
8	Corrie Tiersma	Eindhoven
8	Lucie van Overbeek	O-W-Middelbeers
8	Hans Ruijs	Erp
7	Rinus Ars	Eindhoven
7	Jeanne v Roosmalen	Breugel
6	Ineke Pijnenburg	Schijndel
6	Co Tops	Geldrop
6	Adri van der Graaff	Breda
6	Ton de Jong	Boxtel
6	Peter van Cuyck	Mechelen B
6	Leo Hoogeveen	Nuenen
6	Kees vd Aa	Veldhoven
6	Piet van Schijndel	St.-Oedenrode
6	Riekie van Schijndel	St.-Oedenrode
6	Huub Coenen	Eindhoven
6	Inge Mol-van Egmond	Breda
5	Roel vd Wijst	Uden
5	Ria Bens	Oeffelt
5	Gerry vd Westelaken	Schijndel
5	Mirjam Koppelman	Erp

5	Henrietta Coenen	Eindhoven
5	Mathias Coenen	Eindhoven
5	Theo Martens	Deurne
5	Rob van Stuijvenberg	Breugel
5	Ton Coppens	Eindhoven
4	Joke vd Vossenbergh	Eindhoven
4	Mart Douven	Ospel
4	Jan van Boerdonk	St.-Oedenrode
4	Rita van den Bosch	Someren
4	Rian Lacet	Heesch
4	Coco Cunes	Eindhoven
4	Frans Mandos	Waalre
4	Roy Beeby	Eindhoven
4	Mariet Douven	Ospel
3	Mieke Raaijmakers	Veghel
3	Winnifred vd Boom	Eindhoven
3	Dirk Donders	Geldrop
3	Rita Denkers	Breugel
3	Piet Heidema	Breugel
3	Jan van Esch	St.-Oedenrode
3	Ruud Horst	Leende
3	Peter van Dongen	Tilburg
2	Ottie Arie	Waalre
2	Gerrit v Roosmalen	St.-Oedenrode
2	Eline Jansen	Son en Breugel
1	Sjan v Roosmalen	St.-Oedenrode
1	Kevin van Stuijvenberg	Breugel
1	Ad van der Velden	Veghel

Gefinisht in Apeldoorn

Stand bijgewerkt t/m 15 augustus

x	Naam	Woonplaats
28	Henri Floor	Driebergen
25	Wilma Petersen	St.-Oedenrode
25	Willy Timmermans	Veghel
23	Coos Verburg	Driebergen
23	Richard Klein Bennink	Zutphen
19	Henk Vink	Schelluinen
9	Maria van den Hoogenhoff	Helmond
8	Johan van den Hoogenhoff	Helmond
3	Cor Verschuijten	Nijnsel
3	D. Verschuijten-van Eijk	Nijnsel



Drukke bij de OLAT-
verzorgingspost

Moe



Op de voorgaande bladzijden de Vierdaagse-beleving van 'De Globetrotters' en een lijst van leden die zijn gefinisht.

Een uitgebreid Vierdaagse-verslag van Ruud Horst is te vinden op Ruudloopt.wordpress.com

Meer foto's van de Vierdaagse o.a. op olat.nl



WINTERSERIE

De winterserietochten van OLAT gaan altijd zoveel mogelijk over onverharde paden en stille weggetjes. De routes zijn duidelijk uitgepijld en daarnaast krijgt u een routebeschrijving mee waarvan de nummers corresponderen met die op de pijlen.

Verspreid over de routes zijn altijd meerdere wagenrust-posten aanwezig, indien mogelijk met toiletvoorziening; op de langere afstanden is ook horeca opgenomen in het parkoers.

Nordic Walkers zijn welkom op alle afstanden.

Startbureau geopend vanaf 07.15 uur
(06.30 uur - maart)
inschrijving vanaf 07.30 uur
finish voor 17.00 uur
(19.00 uur - maart)

Afstanden	Starttijden
40 km	08.00-09.00 uur
30 km	08.00-10.00 uur
10-15-20 km	08.00-12.30 uur
60 km	07.00-07.30 uur (alleen in maart)

Inschrijfgeld:	10 km	€ 3,00
	15 km	€ 3,50
	20 km	€ 4,00
	30 km	€ 4,50
	40 km	€ 4,50
	60 km	€ 5,00 (maart)

Bij het inschrijfgeld is de verzorging op de wagenrusten (brood, koffie, thee, bouillon, etc.) inbegrepen.

Korting

OLAT-leden € 2,00 op vertoon lidmaatschapskaart
Bondsleden € 0,50 op vertoon lidmaatschapskaart

Voor elke startplaats krijgt u een sticker voor uw wandelboekje.

Informatie: Joop Wesseling 073-5033322
winter@olat.nl www.olat.nl

AGENDA	
Datum	Startpunt
Zondag 21 oktober 2012	Sterksel Huize Providentia Albertlaan 19 6029 PN Sterksel
Zondag 18 november 2012	Boskant (Sint-Oedenrode) De Vriendschap Past. Teurlingsstraat 30 5492 EE Boskant
Zondag 20 januari 2013	Hoogeloon Landgoed De Biestheuvel Hoogcasteren 25 5528 NP Hoogeloon

Slachte Marathon, 16 juni 2012

Eindelijk was het weer zover, de Slachte Marathon, die sinds 2000 om de 4 jaar wordt gelopen. De route gaat over een oude zeedijk.

Er liepen dit jaar ruim 13.000 mensen mee. Er werd in blokken van 500 wandelaars gestart, dit om grote opstoppingen te voorkomen.

Zaterdagochtend om 6.30 uur vertrok ik samen met een wandelvriend met de auto uit Zutphen op weg naar onze opstapplaats Leeuwarden.

Onderweg een hevige regenbui en ik dacht: weer een natte zware tocht, zoals die koude tocht in 2004.

Ik had de start van groep 24, een late start.

Om 9.30 uur werden we met de bus naar de startplaats Raerd gebracht.

Dit jaar van het binnenland naar de zeedijk.

In Raerd aangekomen moesten we wachten tot groep 24 mocht starten. Hier kwam ik Rinda Scheltens tegen die een paar blokken eerder mocht starten.

De regen hield op, het werd een prachtige wandeldag, maar wel met veel wind. Gelukkig kwam de wind uit het westen. Het was een bijzondere wandeling door het Friese platteland op weg naar de zeedijk.

Om 10.45 uur werden we met de gong weggeslagen. Zoals gewoonlijk rustig

op gang komen en ik kwam een aantal bekende wandelaars tegen, die verbaasd waren dat ik hier ook aanwezig was.

We liepen het dorp uit en ik zag de bezemwagen al klaar staan, vlug een foto ervan gemaakt.

Wat ik bijzonder vond was dat bij elke kilometer een bordje stond waar we zaten.

Elk dorp waar we door liepen had er iets speciaals van gemaakt.

Her en der stonden Friese spreuken, waar ik dus om een vertaling vroeg, als niet-Fries. Velen vonden dit prachtig.

Bij Easterwierrum kregen we onze 1^e controlezegel.

Na een kilometer of 8 kregen we een zandpad, dat was door de hevige buien omgetoverd tot een blubbermassa. Bij Greate Wierrum namen we een korte koffiepauze, op ongeveer 10 km, met een mooi gezicht op al die wandelaars die nog later waren gestart.



Opgevrolijkt door fanfaremuziek liepen we rustig verder.

Mijn wandelvriend zag oude dorpsgenoten uit Sint Annaparochie.

Vele vlaggen waren onderweg te zien. In Reahûs was alles roodgekleurd, wat bijzonder fraai toonde in het landschap.

Even een korte stop in het weiland bij Hidaard. Dit was op ongeveer 16 km.

Zo liepen we kronkelend door het landschap en zagen in de verte een brug opdoemen. Deze was speciaal aangelegd voor deze tocht, hij was niet steil, dus goed te lopen.

Bij Easterein aangekomen kregen we onze 2^e controlezegel.

De grote rust namen we bij een boerderij bij Swarte Beien. Deze rust had ik bij de vorige edities ook genomen.

Hier zag je al verschillende lopers die problemen hadden. Sommigen hadden weinig of niet geoefend voor deze monstertocht. Na deze stop liep mijn wandelvriend door en ik vervolgde iets later. In de berm stonden prachtige kunstbloemen en in het weiland stonden diverse kunstkoeien die ons aantrokken. Wat leuk was: ik kwam iemand tegen die ik 4 jaar geleden had gesproken en hij vond het erg leuk mij weer te ontmoeten.

Langs kleine dorpjes met veel muziek liepen we richting een grotere plaats:



Achlum. Het hele dorp was uitgelopen en het was er een groot feest.

Heerlijk even uitrusten in het zonnetje, waar ik werd aangesproken door toeschouwers die mij de vorige keren ook hadden aangesproken. Na deze heerlijke rust op weg naar het einde.

Na een aantal bochten staken we het spoor over, de treinverbinding Leeuwarden - Harlingen. Hier kwamen we bij de 3^e post voor een controlezegel.

En via een speciaal aangelegde brug liep ik verder.

Daarna volgde de brug over het van Harinxmakanaal. Hier was het even wachten want er kwamen twee schepen aan die richting Harlingen voeren. In de verte was de nieuwe brug over de A31 al te zien. Via een graspad kwamen we in de buurt. Verschillende loopers hadden moeite om deze steile brug te bedwingen. Zelf heb ik een paar wandelaars omhoog geholpen,



de afdaling ging vanzelf, wel even oppassen dat je niet misstapte aan de overzijde.

De finish was in zicht met als tekst The End. Op het feestterrein was het een gezellige bende.

Het was 19.30 uur toen ik mij afmelde en de speciale trofee in ontvangst nam. Het wandelboekje afstempelen was lastig, dus een stickertje erin en klaar. Even lekker uitgerust onder het genot van een colaatje.

Mijn wandelvriend was iets eerder binnen en gezamenlijk liepen we naar de bus die ons weer naar Leeuwarden zou brengen.

Even wat gegeten en met de auto weer naar Zutphen. Tegen 23.30 uur was ik weer thuis, moe maar zeker voldaan van deze speciale tocht die ik alle keren mocht lopen.

Ik zie nu al uit naar 2016, de 5^e editie.

Een wandel groet,

-Richard Klein Bennink-

Amsterdam-Leeuwarden

In het weekend van 16 juni heb ik, samen met 77 andere wandelaars, voor de 1e keer meegedaan aan de 67e wandeltocht Amsterdam-Leeuwarden over 150 km, georganiseerd door wandelclub "De Lat" (wat staat voor Lange Afstand Tippelaars) uit Amsterdam. Jan Dinnessen, ook uit Wijchen, was eveneens van de partij.

Zaterdagochtend vroeg, samen met Jan, met de trein naar Amsterdam vertrokken om op tijd te zijn voor de start, die om 10.30 uur plaatsvond. Toen wij daar aankwamen waren er al veel, voor mij bekende, lange-afstandwandelaars aanwezig. Naast de marsleider waren er nog een tiental mannen/vrouwen voor de verzorging onderweg.

De route ging van Amsterdam, via Purmerend, Hoorn, Opperdoes, Wieringermeerpolder, Den Oever, de Afsluitdijk over naar Zurich, Franeker en dan naar Leeuwarden. De Afsluitdijk was voor mij heel bijzonder omdat ik, ondanks dat ik uit Noord-Holland kom, deze nog nooit gezien had. Dit jaar ga ik hem zelfs drie keer zien omdat er op 22 september een eenmalige Kennedymars is over de Afsluitdijk, heen en terug, in verband met het 80-jarig bestaan van de dijk.

Voor deze tocht kon je kiezen voor een tempo van 6 km/u, de start was om 08.30 uur en die groep wandelaars, met 2 voorlopers, bleef tot Leeuwarden bij elkaar.

Ik heb gekozen voor de 7 km/u groep, die tot ongeveer 76 km bij elkaar bleef, ook met 2 voorlopers die het tempo aangaven, daarna liep iedereen zijn eigen tempo. De rusten bestonden uit wagen- en caférusten, waar je ook kon beschikken over je tas die vervoerd werd naar de caférusten. Na 60 km was er in Opperdoes een pastamaaltijd, waarbij we de 6 km-groep aflosten, die toen net met eten klaar was. De weersomstandigheden waren beter dan voorspeld, want we hebben geen regen gehad, alleen een harde wind, windkracht 6, die we nagenoeg de hele tocht in de rug hadden. Op zondag om 13.40 uur was ik samen met Jan binnen, een tocht van 27 uur en 10 minuten. Zeven wandelaars hebben de tocht niet kunnen volbrengen door allerlei verschillende klachten.

De tocht was goed georganiseerd en ik wil iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt hartelijk bedanken.

-Koos van der Maden-



De wereld is incompleet zonder hen



Anne Frank is er nooit geweest maar voor veel van de 107.000 Joden die uit Nederland zijn weggevoerd, was de Hollandsche Schouwburg het startpunt van de laatste reis die ze zouden maken. Jan Dokter verloor twaalf familieleden in de Tweede Wereldoorlog en volgde hun voetsporen van Amsterdam naar Westerbork. Samen met Johan Vellinga maakte hij er een LAW van, dat op 27 januari, Holocaust Memorial Day, werd geopend. Na de verslagen van vijf eerdere etappes is dit deel 6, Harderwijk – Nunspeet, 39 km

Nu de route in mijn eigen achtertuin is aanbeland, is de aanreis een makkie. Zo komt het dat ik zaterdagochtend al om 6.45 de eerste stappen zet in Harderwijk. Daar kom ik zeer regelmatig, maar tot nu toe heb ik alleen een buitenwijk gezien. Dit keer sla ik een andere weg in, werp een glimp op het water en de windmolens in de verte en doorkruis het slaperige centrum waar donkere winkelpanden en lege terrasjes wachten op bezoek. Ik let niet goed op en loop daarmee het woonhuis van de familie Härtz voorbij. Abraham en Grietje, met hun dochter Jetje. In 1942 moest Abraham zich melden in het Joodse Werkkamp 't Wijde Gat in Staphorst, vanwaar hij korte tijd later werd overgebracht naar Westerbork en gedeporteerd naar Auschwitz. Grietje en Jetje doken onder, maar trokken vanwege een dreigende huiszoeking in bij schoonfamilie in Harderwijk. Korte tijd later werd de hele familie opgepakt. Geen van hen overleefde de oorlog.

Hoewel ik nu toch al een tijdje op pad ben en de nodige verhalen heb ge-

lezen en gehoord, blijft het onvoorstelbaar dat mensen zoiets kan worden aangedaan. Ik weet dat er in totaal zes miljoen Joden zijn vermoord, maar al lopend krijgt dat abstracte cijfer langzaam een gezicht. Mensen met namen, hoop en dromen. Mensen die liefhadden of chagrijnig waren, die je aan het lachen konden maken, of aan het huilen met muziek. Unieke mensen en elke verdwijning is een verlies. Zoals ook het luisterfragment over de arrestatie van de familie Philips. Ze zaten ondergedoken, maar hun beschermer versprak zich in het openbaar. Een buurmeisje vertelt over de schaamte die ze nog steeds voelt, de machteloosheid van het niets kunnen doen om de deportatie te voorkomen. Na al die jaren is de pijn nog steeds hoorbaar in haar stem. Even later kom ik langs de oude synagoge en daar staan ze tussen de andere vermoorde Harderwijkers: zeven namen Härtz en de drie Philipsen op de gedenksteen, waaruit een hap is genomen als symbool dat de wereld incompleet is zonder hen.

Harderwijk is groter dan ik dacht en het kost een tijdje voor ik de stad achter me laat. Dan steek ik het spoor en de snelweg over en bevind me plotseling in een compleet andere wereld. Thuis. De Veluwe. De bossen en heide en zand waar ik nooit genoeg van krijg. Het ruikt zo lekker! Ik verruil het fietspad voor zand. In de verte huppelt een klein konijntje en als ik dichterbij kom, zie ik dat het een wel heel jong dier moet zijn. In plaats van te vluchten, drukt het zich plat in het zand, wat een goede camouflage is die bruine vacht dan. Het lukt me om een paar foto's te maken, maar een stap naar voren en het dier besluit toch maar te vluchten. Van het bos kom ik in het Hulsthorster Zand. Wat een prachtig gebied is dit. De zon schijnt, het zand licht op, het roodachtige gras golft in de wind. Terwijl ik naar het uitzichtpunt kuier, zie ik in het zand talloze sporen. Ree en hert. Blijkbaar op weg naar het nieuwe wildviaduct dat hier is geopend. De wandelroutes zijn er voor omgelegd, een klein stukje maar gelukkig.

Op het uitzichtpunt pauzeer ik even. Aan zoveel schoonheid kan ik niet voorbij lopen zonder er even bij stil te staan om het te bewonderen.



Een kwartiertje en een banaan verder begint de wind toch wel erg fris te worden en ga ik toch weer verder. Ik passen het 'Monument du souvenir', een kunstwerk waar je munten kunt slaan met een spreuk erin. Helaas hebben onverlaten de lipjes van bierblikjes in het apparaat gegoooid, waardoor er nu niets meer mee te beginnen is.

Na het zand steekt de route al gauw weer het spoor over en komen we in het buitengebied van Nunspeet. Enkele weilanden met prachtig bloeiende bloemenranden. Verderop is er nog weer een bos, lekker modderig. Even later ben ik in Nunspeet. Hier kom ik als eerste langs het uitkijkpunt van het Veluwetransferium en daar moet ik natuurlijk even op. In het gebouwtje aan de voet van de toren is een openbaar toilet en dat komt ook altijd van pas. Met zijn 30 meter komt de toren maar net uit boven de omringende bomen. Van mij had hij nog wel 20 meter hoger mogen zijn. Het paneel waarop de dorpen in de omgeving staan vermeld, was duidelijk niet huf-terproof en is volkomen vernield. Gelukkig ken ik de omgeving en dat kerke-je moet 't Harde zijn. Zwolle is duidelijk herkenbaar aan zijn IJsseltoren, het hoge kantoor van de ABN-AMRO, en de twee pijpen van de IJsselcentrale.

Eenmaal beneden ga ik in een vrij rechte lijn op Vierhouten af. Het spoor, dat me zowat de hele reis gezelschap heeft gehouden, laat ik nu ver achter

me, maar het is de moeite waard.

Na Vierhouten draai ik namelijk om, om via een andere weg weer terug te gaan. En die weg voert langs het Verscholen Dorp, een van de wonderlijkste onderduikverhalen die ik ken. Midden in een dicht bos waren negen halfon-

dergrondse hutten. Daarin leefden tussen februari 1943 en oktober 1944 zo'n 80 tot 100 mensen. Daaronder waren Joden, onderduikers, geallieerde piloten maar ook een gedeserteerde Duitse soldaat. In oktober 1944 werd het kamp ontdekt, toen twee jagende SS-ers een jongen die water haalde een brandgang zagen oversteken. De meeste onderduikers konden ontkomen, acht werden gefusilleerd.

Ik kan me niet voorstellen wat een onderneming dat geweest moet zijn, zo'n groot kamp te voorzien van levensmiddelen, water, de medische zorg die ongetwijfeld nodig was.



Wat een helden, die tante Cor en Opa Bakker en advocaat Von Baumhauer uit Vierhouten. En al die anderen die hun bijdrage hebben geleverd.

Het oorspronkelijke 'Pas-opkamp' (genoemd naar de Pas-opweg) is verdwenen, maar drie hutten zijn getrouw nagebouwd. Tussen de houten palen komt wat daglicht naar binnen, maar nog steeds is het erg donker. Een stevige tafel in een hoek, bedsteden tegen de achtermuur. Het is een kleine ruimte, alleen in het midden kun je rechtop staan. En de bedsteden zijn krap, languit liggen lukt niet. Honderd man verdeeld over negen hutten? Dat zijn zo'n 11 man in een hut van wat, vier bij vijf meter? Natuurlijk was er meer bewegingsvrijheid dan op een zolderkamer of een kelder, maar toch. Het blijft behelpen. En het blijft een onnatuurlijk, gedwongen leven. Een leven in de marge, omdat anderen je haten. Hoe onvoorstelbaar is dat toch. En wat mag ik van geluk spreken, dat ik dergelijke haat nooit heb meegemaakt.



Na het kamp loop ik door het bos terug naar Vierhouten. Volgens de gids is deze route goed toegankelijk voor rolstoelers en op de kaart staat geen alternatief aangegeven, maar daar heb ik zo mijn vraagtekens bij. Op de heenweg was er mul zand en modder, nu een smal bospaadje. Misschien onderschat ik de rolstoelers, maar dit lijkt me geen gemakkelijke opgave. Maar al gauw kom ik bij een asfaltweg die dwars door het bos helemaal terug naar Nunspeet voert, mijn eindpunt voor vandaag.

-Rinda Scheltens-
(wordt vervolgd)

Press Art

Graffiti- en vandaalbestendige informatieborden



Bestel een GRATIS sample op de site www.PressArt.nl, bel 06 212 86 333 of stuur een e-mail naar info@PressArt.nl



Slijtvaste communicatie oplossingen voor natuur, cultuur en design

www.PressArt.nl - Sparrenlaan 42a - 3941 GM Doorn
T: 0343 522 455 - M: 06 212 86 333

Haus Attos Apartments und Touren



In Umhausen, Ötztal (Oostenrijk, Tirol) verhuren we 2 appartementen voor in totaal 18 personen. De appartementen zijn ruim van opzet (ieder 120 m²) en recent gerenoveerd en compleet ingericht. Door de rustige ligging zijn ze uitermate geschikt voor gezinnen en grotere groepen. Overnachten kunt u al vanaf 16 euro p.p.p.n. Tevens verzorgen we als u wilt ook het ontbijt.

Gelegen aan de dorpsrand van Umhausen met uitzicht op de omringende bergen, is Haus Attos de ideale uitvalsbasis voor zowel winter-, als zomeractiviteiten.

's Winters kunt u naast skiën in de gebieden Ötz (ski-lift 7 km) en Sölden (ski-lift 18 km) ook langlaufen, ijsklimmen, rodelen, paragliden, paardensleerijden en sneeuwschoentochten maken. De ski-bus halte bevindt zich op 200m. Ski-passen zijn ook bij ons te verkrijgen!

In de zomer kunt u vanuit Haus Attos allerlei activiteiten ondernemen en zo de ongerepte natuur gaan ontdekken. Denk hierbij aan schitterende wandelingen voor zowel de recreant als de gevorderde loper, tot aan uitdagende alpinotochten/huttentochten. Dit kunnen dagtrajecten zijn maar ook meerdaagse tochten zijn mogelijk. In overleg begeleiden we deze tochten ook. Wij verzorgen dan niet alleen de tocht maar ook het verblijf in de berghutten en het benodigde materiaal. Denk hierbij aan stijgijsers, pickel en evt. touwen. De tochten worden in overleg met u samengesteld. Daarnaast kunt u in het Ötztal diverse 'klettersteigen' beklimmen, raften, paardrijden, zwemmen, watervallen bezichtigen (grootste van Tirol), thema parken bezoeken, stedentrips maken en natuurlijk gewoon niks doen en genieten van de omgeving!

Haus Attos is niet alleen per auto/motor goed te doen (Eindhoven-Umhausen 8,5 uur), maar is met openbaar vervoer en vliegtuig (vliegveld Innsbruck 45 min) prima te bereiken. Ook zijn er tal van bergwegen en pas overgangen die met de auto en zeker de motor veel uitdaging bieden.

Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen (mag in het Nederlands) dmv email: info@haus-attos.at of bellen met: **0043 5255 51203**.

Ook kunt u onze website bezoeken om daar alvast de foto's van de appartementen en de omgeving te bekijken: www.haus-attos.at

Wij, de fam. Goorman, hopen u een keer als gast in Haus Attos te mogen begroeten!

Van Hoof Sint Oedenrode



Het busbedrijf waar u het best
mee UIT bent

Telefoon 0413 472545
Grote Doelenlaan 16-18
5491 EG SINT OEDENRODE

FORUM

de Ganzenheuvel

CONGRESCENTRUM

www.forumdeganzenheuvel.nl
Ganzenheuvel 56 6511 WD Nijmegen
Tel +31(0)24 3234706 - Fax +31(0)246413019

- Workshops • Vergaderingen • Cursussen
- Evenementen • Denksporten •

OLAT-trefpunt tijdens de 4-daagse

Voor de pensionprijzen en andere
bijzonderheden zie www.olat.nl

Reserveren door (deel-)betaling op bankrek.nr.
1579.74.154 t.n.v. Wandelsportvereniging OLAT
info: 06-12074473 of haawlanders@onsbrabantnet.nl

Autobedrijf Stienen Someren B.V.

Autobedrijf
Takel- en bergingsbedrijf
Kraanverhuur
Taxi- en autobusbedrijf
Autoschadebedrijf



5710 AB SOMEREN
Postbus 82
Boerenkamplaan 21
Telefoon : 0493 493111
Telefax : 0493 494824



ENGELAND

Hadrians Wall en Coast to Coast
South West Coast Path langs de
Zuidkust

SCHOTLAND

Kintyre Way

MALLORCA

GR 122

FRANKRIJK

Vierdaagse van Chantonnay

DUITSLAND

Hoge Rhöhnerweg en Rennsteig

TSJECHIË

Julianatocht - Reuzengebergte

NIEUW ZEELAND

Zuidereiland - Milford Track
Noordereiland - IML Rotorua

AUSTRALIË

IML Tweedaagse Canberra -
Blue Mountains

JAPAN / CHINA

IML wandelingen
Excursies in Japan: Tokyo, Mount
Fuji en Yokohama
Excursies in China: Beijing, Xian en
Shanghai

Wandelweek in de Ardennen - Wandelweek Airbornepad Market Garden

**Santiago de Compostela - Engeland - Schotland - Nieuw Zeeland - Australië
Thailand - Frankrijk - Spanje - Ierland - Duitsland**

Wandelen met kleine groepen. Zie wandelreizen-programma 2012 op

WWW.TT-WANDELREIZEN.NL

Theo Tromp

Tel. 0495 450325